

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 21 november 2021 (Eeuwigheidszondag)

09.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: prop. L. Solleveld, 's Gravenzande

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 511 vers 1, 2 en 3; nm. Wk lied 230 vers 1, 2 en 5

Collecte: 1. HGJB 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats

Toelichting bij de diaconiecollecte Zondag a.s. is de collecte bestemd voor de HGJB. De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond is een vereniging die in afhankelijkheid van en in gehoorzaamheid aan God kinderen en jongeren bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. Zij doen dit door o.a. jeugdwerkleiding toe te rusten met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk. Ook onze jeugdwerkleiding maakt hier gebruik van bij het werk onder de kinderen en jongeren. Van harte aanbevolen!

Oppas: 1. Caroline 2. Martijn 3. Reinette

Kerkauto: Familie v.d. Ree (0416-391404)

Agenda Data van geplande club- of verenigingsactiviteiten of andere kerkelijke activiteiten kunnen bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie: agenda@hervormddussen-hank.nl.

Bij de diensten Komende zondag is het Eeuwigheidszondag. We kennen deze zondag als de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We mogen hierna met verlangen ook verder kijken. Met de afsluiting van dit jaar mogen we verder naar een nieuw jaar, wat begint met Advent. In de ochtenddienst gedenken we de gemeenteleden die in het kerkelijk jaar gestorven zijn door hun namen te noemen. We noemen:

22-nov-20 Heiltje Maaïke Huizer - Boogaarts

20-apr-21 Piet Veth

7-aug-21 Maaïke Verbeek- van Daalen

10-aug-21 Lucia Buitendijk Labruyere

27-okt-21 Mechelina Cornelia de Rooij

De betrokken families zijn in het bijzonder voor deze dienst uitgenodigd. In hun namen klinken ook al die andere namen van mensen die ons eerder ontvallen zijn en van hen die niet genoemd worden omdat ze niet tot onze gemeente behoorden maar met wie we ons wel verbonden wisten.

Omzien naar elkaar Achter veel voordeuren gaat pijn schuil. De christelijke gemeente mag een plaats zijn waar we niet altijd alles van elkaar weten, maar we wel volhardend voor elkaar mogen bidden: *"In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd. Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen."* (Sela)

't Kompas Vrijdag 12 november mochten we weer een clubavond houden in Meeuwen. Het ging in aansluiting op dankdag over het thema dankbaarheid. Hoe dankdag is ontstaan heeft dominee Hoogesteger in een fijn interactief gesprek uitgelegd aan de jongeren. We hebben gelezen over de 10 melaatsen uit Lukas 17 en konden hier mooi over doorpraten. We bespraken waarom er maar 1 melaatse terug kwam om Jezus te bedanken. De volgende clubavond hopen we te houden op vrijdag 3 december.

Groetjes, Leiding 't Kompas

Dag van de mantelzorg Afgelopen woensdag, de dag van de mantelzorg, is er namens de diaconie een bloemetje bezorgd bij een aantal gemeenteleden. Vanuit de teruggekregen reacties blijkt dat het ontzettend gewaardeerd wordt dat er een moment van aandacht is voor hen die in alle stilte en belangeloos zich inzetten voor hun naasten.

Hervormde Vrouwen Dienst (HVD): De HVD komt bij elkaar op D.V. maandagavond 29 november om 19:30 uur in het Visnet. Alle HVD-leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Contactmiddag ouderen Wat hebben we een prachtige contactmiddag gehad. Deze middag stond helemaal in het teken van onze verbondenheid met het volk Israël. Nadat we voor de pauze een meditatie hoorden over psalm 87, werden we na de pauze meegenomen naar het land Israël. Ds. Hoogesteger en Corrie Noeverman lieten ons mooie beelden zien van hun reizen naar Israël. Deze beelden werden omlijst met prachtige psalmen en liederen o.a. over de stad van goud, de stad van God. De volgende contactmiddag is op D.V. vrijdag 17 december. Dit zal onze kerstviering zijn samen met de leden van de vrouwenvereniging. Allen weer heel hartelijk welkom!

Kopij Voetius Voor de editie van 25 november 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 november 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.

Verantwoording Tijdens bezoekwerk in de gemeente is door ouderling van Burgel 2x een gift van € 20 ontvangen voor de kerk. Mevrouw Michael heeft via de HVD een gift van € 10 euro ontvangen. Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek een gift van € 50 en 2x een gift van € 20. Mevrouw Noeverman ontving € 10 en mevrouw Stuij € 15 voor de najaarszendingscollecte. Diaken Joop de Kok ontving van een kerkteléfonoonluisteraarster een gift van € 120. In het kader van 'De week van het leven' (van 6 t/m 13 november) werd er afgelopen zondag een ingelaste diaconiecollecte gehouden voor de VBOK. De opbrengst voor de 'Vereniging ter bescherming van het ongeboren kind' bedroeg € 163,50. Hartelijk bedankt voor al uw gaven!

Gelezen Het grote verschil tussen wiskunde enerzijds en geloven anderzijds, is dat je wiskunde eerst moet begrijpen voordat het kan werken. Bij het geloof is het andersom: eerst moet het werken, dan pas ga je begrijpen.' *Blaise Pascal (1623-1662)*

Tot slot

Hartelijke groet uit de pastorie

Ds. J.A. Hoogesteger