

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 9 mei 2021

09.30 uur: prop. D.A. Burggraaf, Arkel

18.30 uur: Ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 64 vers 1; nm. Wk lied 64 vers 5

De zangers in deze dienst zijn:

Ochtenddienst: Dorothe, Reinette, Marja, Sander, Peter

Avonddienst : Gretha, Lammy, Joke, Sander

Collecte: 1. Op weg met de Ander 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds

Toelichting bij de diaconiecollecte: Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de vereniging 'Op weg met de ander'. Deze christelijke vereniging biedt hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn. Van harte aanbevolen!

Oppas 1. André 2. Reinette 3. Arie

Kerkauto: Familie v.d. Ree (0416-391404)

Diensten Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 45: 1

De zangers in deze dienst zijn: Dorothe, Peter, Sander, Lammy

Collecte: 1. Lepra zending 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

Toelichting collecte: de Leprazending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt.

Oppas 1. Arjan 2. Martine 3. André

Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121)

Diensten zondag 16 mei 2021

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: Prop. J. Meerkerk, Ede

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 459 vers 1; nm. Wk lied 77:1

De zangers in deze dienst zijn:

Ochtenddienst: Joke, lammy, Sander, Peter

Avonddienst : Marja, Sander, Peter, Gretha

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas 1. Caroline 2. Marja 3. Martine

Kerkauto: Fam. J. de Kok (0416-391748)

Bij de diensten We leven toe naar de diensten van Hemelvaartsdag en Pinksteren. We vieren dat Jezus Christus regeert aan de rechterhand van de Vader tot onze troost en houvast, maar ook dat Hij ons niet alleen gelaten heeft, maar Zijn Trooster, de Heilige Geest gezonden heeft (Pinksteren) om altijd bij ons te zijn. We hopen op gezegende diensten.

Omzien naar elkaar

We leven mee met broeder Leen Swart, Munsterkerk 17a 4271XA Dussen, die in het Beatrixziekenhuis moest opgenomen worden voor een heupoperatie en nu voor revalidatie in Altenahove te Almkerk verblijft.

We vragen ook uw en jouw gebed voor Tony en Elly Burghout, Kruisstraat 2 4286 AN ALMKERK waar vorige week hun jongste kleinkind bij de geboorte overleed.

Laten we ook met elkaar blijven meeleven in deze tijd nu het aantal besmettingen nog altijd best hoog is. Ons oog is op de grote Heelmeester geslagen. We bidden voor hen die nog steeds getroffen worden door het virus. Laat ons ook blijvend voorbede doen voor hen die al een jaar aan de frontlinie staan: artsen, verplegend personeel, hulpdiensten. Maar ook voor het RIVM en het bestuur van ons land. Laat ons omzien naar elkaar en opzien tot de levende God.

In Memoriam

Zaterdag 24 april jl. is op de hervormde begraafplaats van Dussen begraven, Pieter Cornellis Veth, uit Drongelen. Een tijdje geleden heeft het echtpaar Piet en Mea Veth- van Ballegooijen zich in laten schrijven bij onze hervormde gemeente omdat ze een huis gekocht hebben aan de Schalkenwerf te Dussen. De bedoeling was dat Piet en zijn vrouw Mea Veth – van Ballegooijen eind juni/begin juli 2021 samen zouden verhuizen van Drongelen naar Dussen. Helaas heeft Piet dat niet meer kunnen meemaken omdat hij al enige tijd ernstig ziek was en twee weken geleden aan deze ziekte op 65 jarige leeftijd overleed. In een afscheidsdienst vanuit de hervormde gemeente kerk van Eethen-Drongelen stonden we stil bij woorden uit 1 Korinthe 13 waarna hij in Dussen werd begraven. We bidden voor zijn vrouw Mea, de kinderen en kleinkinderen, Hagoort 25a, 4267 GW Drongelen om kracht en hulp in deze omstandigheden en verwelkomen mevr. Veth- Ballegooijen in onze gemeente.

Catechese Op maandagavond 17 mei zullen Willem en Mariette Jonkers- Gelderblom voor de beide catechese groepen een presentatie van hun werk als piloot/vliegtuigtechnicus bij de MAF in Papoea (Indonesië) geven. Dit zal in de kerkzaal van de hervormde kerk in Dussen plaatsvinden. Op dit moment is het tijdstip nog niet precies bekend. *Hartelijke groet namens het catecheseteam, Ds. W. Stijf en Ds. J.A. Hoogesteger*

Ouderencontactmiddagen Al eerder hebben we een oproep geplaatst voor een vrijwilliger onder u/jullie die het fijn zou vinden om de ouderencontactmiddagen te coördineren. Helaas hebben we tot nu toe nog geen reacties ontvangen uit de gemeente. Daarom opnieuw en dringende reactie aan u of jou: zou je het leuk vinden om voor de ouderen in onze gemeente een keer in de maand een leuke middag te verzorgen, meld je dan aan bij diaken Joop de Kok (0416-391748) of jw.d.kok@kpnmail.nl.

Muzikaal moment Het volgende muzikale moment wordt uitgezonden op D.V. donderdag 20 mei vanaf 19:00 uur. We bedanken u en jullie hartelijk voor de verzoeknummers voor het muzikaal moment van D.V. 20 mei. Van alle verzoeknummers kan er een mooi programma worden

samengesteld. Verzoeknummers voor deze muzikale momenten kunnen worden doorgegeven via Annie Lankhaar of Greetje Hoevenaren of via muzikaalmoment@hervormddussen-hank.nl

GZB en Pinksteren

Met de Pinkstercampagne 'Houd het vuur brandend' nodigt de GZB u uit om met de wereldkerk op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten aanwakkeren en zelf ook door te geven. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, voor jong en oud. Doet u ook mee?

PINKSTERCOLLECTE WOORD ÉN DAAD IN COSTA RICA Steeds meer kerken in Costa Rica ontdekken dat het uitdragen van Gods bevrijdende Boodschap samengaat met de praktijk. Ze weten dit echter nog niet altijd handen en voeten te geven. GZB-zendingswerker Kees Geluk geeft les aan het seminarium ESEPA en begeleidt lokale gemeenten om dienende missionaire kerken te worden. Zijn vrouw Claudia werkt bij organisaties die zich inzetten voor de armsten in de samenleving, zoals gehandicapten. Verschillende ESEPA-studenten lopen daar nu stage. Zo komen theorie en praktijk samen. Geef voor het uitdragen van Woord én daad in Costa Rica!

Verantwoording giften Enkele weken geleden ontving diaken Joop de Kok van een kerktelefoonluisteraarster een gift van € 50 voor de diaconie. Via Rita van Roosmalen (HVD) is een gift van €10 binnengekomen. Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek € 20 voor de kerk. Alle gevers en geefsters weer hartelijk dank.

Kopij Voetius Deze Voetiusbijdrage is voor twee weken i.v.m. Hemelvaartsdag. Voor de editie van 20 mei 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 mei 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Gelezen/gehoord De belangrijke data van 4 en 5 mei zijn weer gepasseerd. Soms wordt de vraag gesteld: waarom blijven we zelfs 76 jaar later de gruwelen van de oorlog herdenken? Elie Wiesel, de beroemde holocaust overlevende, antwoordde daarop: 'Hen niet meer gedenken is alsof je de slachtoffers van de oorlog nogmaals vermoordt. En, door vanuit de vrijheid van nu terug te kijken naar de onvrijheid van toen, zien we scherper dan ooit dat een democratie niet alleen geeft, maar ook vraagt, namelijk om mee te doen'.

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. J.A. Hoogesteger

