

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 10 januari 2021

09.30 uur: Ds. H.J. van Veen, Sliedrecht

18.30 uur: Ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 374 vers 1 en 6; nm. Wk lied 523 vers 1 en 2

Collecten 1. Woord & Daad 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds

Oppas 1. Martijn 2. Marja Reserve: André

Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121) *Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!*

Bij de diensten Hoewel door de maatregelen de kerstvieringen en diensten rondom de jaarwisseling heel anders dan andere jaren ingevuld moesten worden, mogen we toch terug zien met verwondering op Gods zorg ook voor onze gemeente in de afgelopen weken. Zijn Woord mocht ondanks alle maatregelen en beperkingen toch steeds weer verkondigd worden. De komende zondag hopen twee gastpredikanten voor te gaan. We kijken weer als gemeente uit naar gezegende diensten waarin Gods trouw centraal mag staan.

Zingen in de diensten Het rooster van “zangers” voor zondag 10/01 ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst: *Gretha, Joke, Sander*

Avonddienst: *Jenny, Lammy, Peter, Marja*

Enthousiaste zangers, (ook jongeren!!) uit de gemeente die ook graag mee willen zingen, kunnen zich opgeven bij Lammy Hoogesteger: famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465

Agenda

Wegens de coronamaatregelen vervallen alle fysieke kring- en clubactiviteiten tot 18 januari 2021.

Omzien naar elkaar Ook in de gemeente en in ons dorp zijn er mensen ziek van het coronavirus. Anderen hebben zichzelf laten testen en hebben het gelukkig niet. We bidden om herstel en bewaring.

Gekend zijn door de Levende God, ook in verdriet en pijn, is troost die blijvend van waarde is. “Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees.” Psalm 10:14. Laten wij ook op ons dorp en in de gemeente volhardend omzien naar elkaar.

Ina De Rooij uit Sovak (Van der Dussenlaan 1 Dussen), moest vanwege een val een heupoperatie in het Amphiaziekenhuis ondergaan. Wij wensen haar Gods trouwe zorg en nabijheid toe in het verdere herstel.

We leven mee met Niels en Dorothe Roubos en hun kinderen, Groot Zuideveld 73,4271 CB Dussen, die afscheid moesten nemen van hun (schoon)moeder en oma. Van harte condoleren we hen alsnog met dit verlies en wensen hen de troost toe die alleen de Heere kan en wil schenken.

We condoleren ook Fam. C.A. Boogaarts, Groot Zuideveld 146, 4271 CD Dussen die in de afgelopen week aan het graf stonden van een broer en zwager.

'Wie in de Schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige' (Psalm 91:1).

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere gedenke al de zieken thuis en elders naar Zijn goedgunstigheid.

Geboortebericht Op donderdag 17 december zijn Arjan en ReINETTE Verveer vader en moeder geworden van een zoon. Zijn naam is Joas. Joas is het broertje van Jari. Het adres van dit gezin is: Groot Zuideveld 126, 4271 CD Dussen. We feliciteren deze ouders van harte met de komst van dit kindje. In onze felicitaties betrekken we ook de grootouders en de rest van de familie. De Heere zegene Arjan en ReINETTE bij de opvoeding van hun kinderen.

Meeleven Juist in deze weken waarin verzocht is zoveel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen, kunnen wij wellicht iets voor u betekenen. De hulp die u van ons kunt verwachten kan divers zijn, van het doen van een boodschap, ophalen van medicijnen, vervoer naar het ziekenhuis of huisarts, of een keer bij ziekte koken. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze diakenen. Voor andere diaconale zaken kunt u zoals gewoonlijk de diaconie benaderen via email diaconie@hervormddussen-hank.nl. In alle gevallen kunt u verzekerd zijn van geheimhouding van uw hulpvraag.

Nieuwjaarsgroet Een kopje koffie en het gebruikelijke handen schudden rondom het nieuwjaar wensen na de dienst op Nieuwjaarsdag zat er dit jaar helaas niet in vanwege alle beperkende maatregelen. Gelukkig hebben enkele gemeenteleden hun nieuwjaarsgroet digitaal op de website van de kerk gezet, zodat u dit nog een rustig kan nakijken en genieten!

Vijftig jaar kerkorganist(e) Wat een verrassing voor onze vaste organiste Janny de Kok die ruim 51 jaar al kerkorganiste is. Totaal onverwachts werd zij op Nieuwjaarsmorgen na de zegen toegesproken namens het college van kerkrentmeesters door ouderling-kerkrentmeester, dhr. T. Burghout en kreeg zij namens De VKB (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN) door haar man (vanwege de 1,5 meter afstand) een onderscheiding opgespeld voor haar bezielend orgelspel niet alleen in de dienst, maar ook tijdens vele andere kerkelijke activiteiten in de afgelopen decennia. We bidden Janny samen met haar man Joop Gods onmisbare zegen toe en hopen nog enige tijd van haar orgelspel te mogen genieten.

Catechese Door de coronamaatregelen als gevolg van een lockdown en de scholen nog gesloten zijn, is er voorlopig geen catechese voor de beide groepen.

Ouderenmiddag Volgende week dinsdagmiddag 12 januari zal er weer een online kerkteléfono en internetuitzending zijn voor onze ouderen. Vanaf **14.00** kunt u luisteren naar muziek en meditatie.

Verantwoording De zendingsbussen hebben in december € 168,85 opgebracht. Via de HVD zijn de volgende giften binnen gekomen: 1x €5 (via Gerrie Burghout) en €10 euro (via Ellie van Dijk) en €15 voor het jeugdwerk Tijdens bezoeken ontving ds. Hoogesteger een gift van € 20 en € 10. Alle gevers en geefsters weer hartelijk dank.

Kopij Voetius Voor de editie van 14 januari 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 11 januari 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Tenslotte Elkaar als gemeente ontmoeten rondom Gods Woord was er tijdens deze Kerst en Oud en nieuw niet echt of maar beperkt bij. En toch... wat zijn we gezegend dat wij ondanks alle beperkingen toch van Gods Vrede op aarde mochten horen. Laten we dit blijven delen met anderen om ons heen. Laten wij ons erin oefenen om een leven te leven dat pure zegen voor anderen

verspreidt, overal waar we onze voetstap zetten. Een nieuw jaar ligt nu weer voor ons. Op weg naar de toekomst. De toekomst die groter is dan het verleden. Voor u en jullie van harte Gods zegen en heil in 2021 met de woorden van lied 467 uit Weerklank:

Nog voor wij U iets vragen, weet U van ons gebed.

U hebt voordat wij klagen, op onze nood gelet.

U helpt de last te dragen, U steunt bij elke tred,
zelfs bij de zwaarste plagen bent U de God die redt.

Een hartelijke groet uit de pastorie

Ds. J.A. Hoogesteger