

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 28 februari 2021, Derde Lijdenszondag

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk

Zingen voor de dienst vm. Wk lied; 149:1; nm. Wk lied 486:1

Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas 1. Lowina 2. Dorothé 3. Mathilde

Kerkauto: Familie Stuij 0416-392475. *Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!*

Zingen in de diensten Het rooster van "zangers" voor zondag 28/02 ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst: ReINETTE, Dorothé, Sander en Marja.

Avonddienst: Peter, Gretha, Sander en Lammy.

Enthousiaste zangers, (ook jongeren!!) uit de gemeente die ook graag mee willen zingen, kunnen zich opgeven bij Lammy Hoogesteger: famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465

Agenda Vanwege de verlengde lockdown en de avondklok tot 2 maart a.s. zullen er ook in de komende periode geen fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, de verenigingen, Bijbelkringen, en overige kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk.

Gebedskring In verwondering mogen we terugzien op een mooie gebedskring vorige week. Wat was het fijn om met name ook een heel aantal jong volwassenen als deelnemers van de gebedskring te ontmoeten. Zo mag ook dit zeer belangrijke werk in Gods koninkrijk doorgaan!

Verantwoording De opbrengst in de collectezak van de "gewone" diaconiecollectes in de maand januari was € 150,75. De diaconiecollecte van afgelopen zondag die bestemd was voor De Herberg bracht in de collectezak € 97,75 op. Tijdens bezoeken ontving ds. Hoogesteger €10 voor de kerk. *Hartelijk voor uw en jouw gaven.*

Actie Kerkbalans Maandagavond werd de uitslag van de actie Kerkbalans allereerst aan de vrijwilligers medegedeeld die zich mede hebben ingezet om deze actie weer tot een succes te maken. Vanaf deze plaats hartelijk dank voor jullie inzet. En het is zeker een succes geworden. Er werd door onze gemeenteleden een bedrag van € 44.128,09 toegezegd. Een stijging van ruim € 5000 ten opzichte van vorig jaar. Een bedrag om stil van te worden. Ook hierin zijn we rijk gezegend door onze God en Vader. Soli Deo Gloria, aan Hem alleen de eer. College van Kerkrentmeesters

Voorjaarscollecte GZB

Zondag 28 februari wordt de voorjaarscollecte voor de GZB gehouden. Omdat het uitdelen van de folders bij de kerk nu i.v.m. coronamaatregelen niet mogelijk is, ontvangt u de folder en het collectezakje bij de Voetius. Het collectezakje kunt u inleveren als u naar de kerk komt of bij een van de commissieleden in de bus doen. Dit kan bij Adrie Stuij, Rita van Roosmalen, Dirry van Wijk of Corrie Noeverman (Almkerk). Ook kunt u rechtstreeks overmaken naar de GZB o.v.v. voorjaarscollecte Dussen-Hank. Online via de Tikkie QR code, te vinden op de folder en op de website van Hervormd Dussen-Hank is ook een mogelijkheid. De opbrengst van de collecte is dit keer bestemd voor jongeren in Zuid-Soedan. Het land waar Nanda Smeenk destijds ook gewerkt heeft. U allen nog wel bekend. Het geld wordt besteed aan de kerk in vluchtelingenkampen om het Evangelie te verspreiden. Het gebed is onmisbaar. Bid voor jongeren die opgroeien in vluchtelingenkampen. Bid dat zij ondanks de moeilijke omstandigheden hoop blijven houden en zich inzetten om God en

hun naaste te dienen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken door uw financiële bijdrage en uw gebed? Namens de GZB bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun

Kopij Voetius Voor de editie van maart 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Visje: Geef je problemen aan God, dan heb je twee handen vrij om te danken.

Tenslotte In een goede week tijd konden we schaatsen, sneeuwballen gooien en van de zon genieten bij 18 graden boven nul. Veel volwassenen en kinderen hebben van beide uitersten genoten. Wat zit Gods schepping toch bijzonder en kunstig in elkaar. De hazelaars hebben al katjes en over enkele weken botten de dorre takken weer uit en mogen we genieten van het tere groen. Vinden we het gewoon (ook al is er geen mens op aarde die dat voor elkaar krijgt) of zien we daar de hand van God in?

Een hartelijke groet van de kerkenraad
S.W. Spiering

