

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 23 januari 2022

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: Ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 267 vers 1, 2 en 6; nm. Wk lied 503 vers 1 en 2

Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

Oppas 1. Martijn 2. Danielle 3. Jantine

Agenda

24/01 18.30 uur Club 't Baken (Visnet)

24/01 20.00 uur Kerkenraad

25/01 19.00 uur Catechese 12+ in Meeuwen

27/01 19.00 uur Muzikaal uurtje

Kerkauto: Familie Van Roosmalen (0416-391425) *Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!*

Bij de diensten In de morgendienst hopen we na te denken over de betekenis van Jezus verblijf in de woestijn.(Markus 1:12-13). In de avonddienst hoopt één van onze oud-predikanten voor te gaan. We bidden voor jong en oud om goede diensten tot eer van God en opbouw van de gemeente.

Omzien naar elkaar Mevr. A. van Dijk, Muilkerk 46, 4271 BL, verblijft na een ziekenhuisopname, de komende tijd in Altenastaete, Griendstraat 3a, 4255 VX te Nieuwendijk.

Wij bidden alle zieken en zij die zorgen hebben de woorden van Psalm 89:14-15 toe: "U hebt een arm met macht, Uw hand is sterk, Uw rechterhand verheven. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit." Zo'n Koning hebben wij allemaal nodig; Jezus Messias, Zoon van God, alleen!

Kerkenraadsvergadering Maandagavond 24 januari zal er kerkenraadsvergadering zijn om 19.30 uur.

Actie Kerkbalans 2022 Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan "vandaag voor de kerk van morgen!" Dankzij uw bijdrage kan onze gemeente voortbestaan. Deze maand wordt de Actie Kerkbalans 2022 weer gehouden. Vrijwilligers gaan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we weer op u rekenen? *Hartelijke groet van Kerkbeheer*

Catechese 12+ De groep van 12 - 17 jaar heeft dinsdag 25 januari catechese van 19.00 – ca. 19.45 uur in het zaaltje van de kerk van Meeuwen.

Club 't Baken Ha beste kids, Maandagavond 24 januari om 18.30 zijn jullie weer van harte welkom in het Visnet. We gaan luisteren naar het verhaal van Noach en horen hoe God voor Noach en zijn gezin wilde zorgen. We gaan ook iets leuks doen met elkaar. Kom gezellig luisteren en meedoen. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! We kijken er naar uit om jullie weer te ontmoeten.

Groetjes van Els, Martine en Lammy.

VERANTWOORDING COLLECTEN KERKBEHEER 4E KWARTAAL 2021 In de maand oktober werd er voor kerkbeheer € 705,90 ontvangen, inclusief de 3 maandelijke kerkbeheercollecte van € 365,05, die bestemd is voor de verwarmingskosten. Voor de bijzondere doelen werd er € 365,70 gecollecteerd. In de maand november was dit voor kerkbeheer € 330,90 en de bijzondere doelen € 344,45. De maand december was dit respectievelijk € 477,75 voor kerkbeheer en € 371,55 voor de bijzondere doelen. Via de bank kwam over deze drie maanden € 1843 binnen, dat is inclusief de bedragen voor de dankdagcollecte. Opnieuw mogen we na een jaar met corona toch weer met dankbaarheid constateren dat de gemeente Dussen-Hank op financieel gebied niet vergeten wordt. We willen de gevers hartelijk danken voor hun financiële meelevendheid. Maar laten vooral onze Heere God niet vergeten om te danken. Hij schenkt ons nog zoveel meer. *Kerkbeheer*

Overige verantwoording op. Ds. Hoogesteger ontving tijdens bezoeken een gift van €10. Hartelijk dank voor uw en jouw gaven!

Onze kerkgang *Waarom zou je naar kerk gaan?* Misschien is dat iets wat u of jij zich ook wel eens afvraagt. Heb je ontdekt in deze coronaperiode dat je de kerk of de mensen van de kerk mist of hebt gemist? Ik hoop het eigenlijk wel. De komende weken een aantal redenen waarom we kerk zijn en waarom het goed is om elkaar telkens weer te ontmoeten. Deze keer: *De kerk maakt samen sterk*. Zoals in een teamsport vorm je samen een goed team. Samen ben je sterker. Je moedigt elkaar aan en geeft elkaar tips. De kerk is ook als een soort team. Bij de kerk horen allerlei mensen en iedereen heeft zijn eigen plek. Je kunt elkaar als oudere en jongere bemoedigen en tips geven. En je kunt niemand missen. Want *samen* ben je sterker (1 Korinthe 12:12-18). Voor meer info:

www.daaromzijnwijkerk.nl

Kopij Voetius Voor de editie van 27 januari 2022 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 januari 2022 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Gelezen 'Christelijk opvoeden gaat over het opvoeden van kinderen die leven met een op God gerichte mentaliteit.' *Paul David Tripp (1950)*

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie

Ds. J.A. Hoogesteger

