

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 21 februari 2021, Tweede Lijdenszondag

09.30 uur: Ds. H. Roseboom, Kesteren

18.30 uur: Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 144:1; nm. Wk lied 160:1

Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

Oppas 1. Arjan 2. Els 3. Martijn

Kerkauto: Familie Noeverman (0183-402491) *Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!*

Bij de diensten We mogen terugzien op een rijke en gezegende zondag waarbij we niet alleen het Woord mochten horen, maar ook Zijn trouw in de tekenen van brood en wijn vierden. Ondanks alle omstandigheden gaat de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten door. Laten we dan steeds onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Komende zondag hopen twee gastvoorgangers in uw midden voor te gaan. Wij wensen u en jou gezegende diensten.

Lijdensweken. In deze weken mogen we naar de herdenking van het lijden, sterven en de opstanding van onze Heere Jezus Christus toelevan. Zondag 14 februari was de eerste lijdenszondag. 'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen'. Op de website van onze gemeente is deze week de veertigdagentijdkalender geplaatst. De veertigdagentijdkalender neemt u mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag vindt u een bijbeltekst, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met een gedicht, lied of quote. Zo komt u iedere dag een stapje dichterbij het paasfeest. Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegewenst!

Zingen in de diensten Het rooster van "zangers" voor zondag 21/02 ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst: *Marja, Sander, Gretha, Peter*

Avonddienst: *Jenny, Lammy, Sander, Peter*

Enthousiaste zangers, (ook jongeren!!) uit de gemeente die ook graag mee willen zingen, kunnen zich opgeven bij Lammy Hoogesteger: famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465

Agenda Vanwege de verlengde lockdown en de avondklok tot 2 maart a.s. zullen er ook in de komende periode geen fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, de verenigingen, Bijbelkringen, en overige kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk.

Omzien naar elkaar We mogen bidden voor onze zieken, de mensen die aan huis gebonden zijn en de rouwdragenden. Hun namen, moeiten en zorgen mogen we aan de Heere toevertrouwen. De woorden uit Ps. 59 mogen ons dan tot troost zijn: 'Ik echter zal van Uw macht zingen en 's morgens zingen van Uw goedertierenheid. Want U bent voor mij een veilige vesting geweest, een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde'.

Nascholing Levenslang leerling: De komende tijd hoop ik af en toe een aantal dagen niet beschikbaar te zijn voor de gemeente i.v.m. de nascholing zoals de PKN die voorschrijft voor

beginnende predikanten. Volgende week begint deze nascholing met de eerste tweedaagse op maandag en dinsdag. I.v.m. deze nascholing ben ik voor verdere gemeentewerkzaamheden die dagen dus niet beschikbaar. Mochten er dringende zaken zijn dan kunt u terecht bij broeder van Burgel of broeder Treffers.

Verantwoording De opbrengst in de collectezak van de "gewone" diaconiecollectes in de maand januari was € 150,75. De diaconiecollecte van afgelopen zondag die bestemd was voor De Herberg bracht in de collectezak € 97,75 op. Tijdens bezoeken ontving ds. Hoogesteger €10 voor de kerk.
Hartelijk voor uw en jouw gaven.

Actie Kerkbalans Volgende week is het zover. Dan hopen we de resultaten van de Actie Kerkbalans 2021 bekend te maken. Hebt u nog niets gegeven of toegezegd? Doe dat nog deze week! Geef met elkaar voor de kerk van morgen!

Kopij Voetius Voor de editie van 25 februari 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 22 februari 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Citaat De christen belijdt dat hij zijn tijden uit de hand van God ontvangt. Daarom zegt hij niet dat hij altijd in verzoeking verkeert en steeds beproefd wordt, maar hij bidt in de tijd van bewaring dat God de tijd van verzoeking niet over hem wil doen komen.' *Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)*

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie

Ds. J.A. Hoogesteger

