

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 18 april 2021

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: Ds. C. v.d. Worp, 't Harde

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 611 vers 1,2,3; nm. Wk lied 56 vers 1

Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas 1. Marja 2. Martine 3. Arjan

Kerkauto: Familie v.d. Ree (0416-391404) *Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!*

Zingen in de diensten Het rooster van "zangers" voor de komende zondag ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst: *Joke, Lammy, Gretha, Sander*

Avonddienst : *Dorotheé, Peter, Sander, Lammy*

Kun je niet of ben je plotseling verhinderd, ruil dan onderling a.u.b.!

Wil je ook zo graag weer zingen? Geef je dan op bij Lammy Hoogesteger:

famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465.

Bij de diensten Komende zondagmorgen hopen we te luisteren naar woorden uit Johannes 21:1-14. Paaslessen om niet te vergeten! In de avonddienst hoopt een van de oud predikanten van Dussen – Hank voor te gaan. Wij wensen u en jou gezegende diensten.

Omzien naar elkaar In de vorige Voetius vroegen we uw en jouw voorbede voor Corrie Noeverman die in het ziekenhuis lag. Inmiddels is zij weer thuisgekomen, maar haar wacht nog een lange weg van herstel. Groot zijn nu ook de zorgen rondom haar man Gerrit, die nu al bijna twee weken in het Beatrixziekenhuis ligt en ernstig verzwakt is. Uw en jouw gebed gevraagd voor Gerrit en Corrie Noeverman, Wiek 5 4286 AV te Almkerk.

We leven mee met zuster Corrie de Ruijter- Oomen, In 't Rietwerf 139 te Hank, die vorige week in het Amphiaziekenhuis te Breda moest worden opgenomen. We hopen dat ze snel weer mag hertellen en thuis mag komen.

We leven mee met hen die lichamelijke en psychische pijn kennen. Met hen die ziek zijn en met hen die deze coronatijd als steeds zwaarder ervaren. Met gemeenteleden waar spanningen zijn in huwelijk en gezin. Waar (financiële) zorgen zijn.

"Als geloven soms moeilijk is, waar U lijkt te zwijgen. Waar mijn hart zo ontmoedigd is, ik U niet kan bereiken. Wie bent U Heer, als U zich niet openbaart: als mijn oog U niet ziet, mijn hart U niet ervaart? Bent U als een vreemde, die ik niet herken? Leef ik als ontheemde, niet thuis waar ik ben? Mijn beeld van U wankelt, het inzicht ontbreekt, totdat ... U met mij wandelt, totdat U met mij spreekt."

Vergadering kerkenraad Op 8 april hebben we als kerkenraad weer vergaderd in het Visnet op voldoende afstand van elkaar! Deze vergadering begon met de bespreking van een hoofdstuk uit het boekje *Vreugde in het ambt*. We stonden stil bij de roeping, de eisen en de vreugde van het ambt en bij de zorgen rondom het vervullen van de vacatures in de kerkenraad. Verder is een gedeelte van de

plaatselijke regeling weer geactualiseerd en bespraken we ook de speerpunten voor het kerkbeheer vanuit het beleidsplan. Rondom het punt versoepelingen van de maatregelen in onze gemeente rondom corona is er helaas nog weinig veranderd en is het wachten op versoepelingen vanuit de regering.

Commissie van bijstand We zijn dankbaar te kunnen melden dat Pieter Oosterom de Commissie van bijstand komt versterken. Deze commissie verricht allerlei hand- en spandiensten, zoals onderhoud aan de gebouwen en tuinen in en om de kerk en op de begraafplaats. Zij zorgen ervoor dat alles er netjes en verzorgd uitziet. Deze commissie bestaat nu uit Arie Heil, Teunard Stuij, Tinie Boogaarts, Gerrit van Genderen (tevens kerkrentmeester) en nu ook Pieter. We wensen hem Gods kracht toe om deze taak goed en met vreugde uit te kunnen voeren. *Het College van Kerkrentmeesters*

Mededeling diaconie Als diaconie zijn we dankbaar dat Niels Roubos erin toegestemd heeft om ons college te komen ondersteunen. Niels gaat o.a. het innen van de Voetius abonnementen verzorgen en helpen bij de financiële administratie. In verband hiermee heeft hij tijdens de kerkenraadsvergadering van donderdag 8 april j.l. een geheimhoudingsverklaring getekend. We wensen Niels van harte sterkte bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Geslaagde Paaspuzzeltocht Rond de Paasdagen was de Paaspuzzeltocht. Verdeeld over drie dagen kon iedereen op eigen gelegenheid op zoek gaan naar de 20 foto's die bij ramen van gemeenteleden hingen. Bij iedere foto stond ook een vraag die beantwoord moest worden. Met alle antwoorden op zak kon de zin opgelost worden: Wees niet bang. Hij leeft! Ondanks de kou, was het een geslaagde tocht voor een ieder die heeft meegedaan. Alle goede inzenders ontvangen binnenkort een presentje. *Huig, Yvette, Peter, Dorothé*

Vakantie Bijbel Week Duik erin! Helaas kan door het Corona virus kan ook dit jaar de Vakantie Bijbel Week niet doorgaan! We denken dat het ondanks het buitenprogramma nog net te vroeg is om de VBW door te laten gaan. Wat we wel willen proberen is de VBW verzetten naar DV 1,2, en 3 juli. Doordat er een continuïteit is op de basisscholen, denken we dat het mogelijk is om op donderdagmiddag en vrijdagmiddag na school VBW-uurtjes te houden en dan zaterdagmiddag de feestelijke afsluitingsmiddag. Het is per slot de 40e Vakantie Bijbel Week! We willen dus weer een beroep op jullie doen! Zonder jullie medewerking kan er geen VBW gehouden worden. De begeleiding van de kinderen vraagt om mensen die mee willen helpen de kinderen een leuke VBW met spellen, zingen en toneel te houden. Maar vooral om hen een paar uren met verhalen, liedjes en gesprekken over Jezus te geven! Is het mogelijk dat je in die week 1,2 of 3 middagen mee kan helpen? We hopen van jullie te horen! Voor informatie en opgave kunt u bellen naar Reinette Verveer 0612172793. *De VBW-commissie: Annelies, Lammy, Reinette en Els*

Baken Het seizoen is weer afgelopen. Niet de clubavonden zoals we gewend waren, maar vol goede moed kijken we uit naar het nieuwe seizoen! In plaats van de afsluitingsmiddag hebben we bij de kinderen een afsluitingstasje wezen brengen en op die manier nog even een praatje kunnen maken. Als het seizoen weer begint, starten we met een leuke openingsmiddag! Robin, Ilse, Manoa, Louise, Noor en Eva, geniet van de zomer. We hopen jullie in oktober weer te ontmoeten! Groetjes van *Martine en Els*

Maaltijdservice Soms kan het door bijzondere gebeurtenissen zijn, dat je tijdelijk niet in staat bent om voor de warme maaltijd te zorgen. Als dit het geval is, is er een maaltijdservice binnen onze gemeente opgestart. Als u hiervan gebruik moet/wil maken, kunt u bellen naar Greetje Hoevenaren tel. 0416 391151 of via de mail maaltijden@hervormddussen-hank.nl

Vrijwilligers maaltijdservice Wij zijn op zoek naar gemeenteleden die ons willen helpen om af en toe eten te koken en weg te brengen naar gemeenteleden die het nodig hebben (zie hierboven). U kunt zelf aangeven hoe vaak u het wilt doen en welke dag het beste uitkomt. Op dit moment zijn er al een aantal vrijwilligers, maar we kunnen er nog meer gebruiken! Als u mee wilt helpen, kunt u dat laten weten bij Greetje Hoevenaren, tel. 0416 391151 of via mail: maaltijden@hervormddussen-hank.nl.

Verantwoording giften De collecte voor St. Evangelisatie Limburg die gehouden werd op 1^e Paasdag bracht in de collectezak € 95,75 op. Bij het bezorgen van de 'paasbloemetjes' op Stille Zaterdag werden enkele giften ontvangen: door Bas van Burgel 1 x € 15 en door Janny de Kok 1 x € 20 en 1 x € 5. Via Annie Lankhaar (HVD) kwam een gift van 5 euro voor het jeugdwerk binnen en via Rita van Roosmalen een gift van €10. *Hartelijk bedankt!*

Kopij Voetius Voor de editie van 22 april 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 19 april 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Gelezen/gehoord Wie de roep van gisteren heeft gehoord, wie de stilte van vandaag heeft begrepen, wil niet meer zwijgen over morgen!

Tenslotte

Een hartelijke groet uit de pastorie.

Ds. J.A. Hoogesteger

