

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 17 oktober 2021

09.30 uur: ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel

18.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 288 vers 1,2; nm. Wk lied 212 vers 1 en 6

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

Oppas: 1. Mathilde 2. Danielle 3. Jantine

Kerkauto: Familie Van Roosmalen (0416-391425)

Agenda

18/10: 18.30- 20.00: Club 't Baken (Visnet)

18/10: 20.00 18+ catechese in Visnet

20/10: 18.00-19.30 Club Benjamin (Visnet)

20/10: 19.45-21.30 Vrouwenvereniging (Visnet)

31/10: 18.30: jeugddienst

Data van geplande club- of verenigingsactiviteiten of andere kerkelijke activiteiten voor op de nieuwe jaaragenda kunnen bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie:

agenda@hervormddussen-hank.nl.

Bij de diensten Afgelopen zondag heb ik de prekenserie uit de Jakobusbrief afgerond. Praktisch, indringend en appellerend, maar ook vertroostend deze brief uit het Nieuwe Testament. Een volgende serie preken is (mede op verzoek van een aantal gemeenteleden) over een persoon uit het Oude Testament. Wanneer ik daarmee begin is nog niet helemaal duidelijk. Komende zondagavond hoop ik een themapreek te houden over God en het geweld in de Bijbel. In de morgendienst hoopt een gastpredikant voor te gaan. Gezegende diensten toegewent

Uitzending diensten Na zondagavond zijn enkele klachten bij ons binnengekomen over het feit dat de kerktelefoon en internetuitzending van de dienst het zondagavond niet deed. Dat is natuurlijk heel vervelend als u mee wilde luisteren. Wat precies de oorzaak was weten we niet, maar we vertrouwen erop dat de storing inmiddels weer is opgelost.

Omzien naar elkaar Wij leven mee met zuster Ina de Rooij, uit SOVAK in Sleeuwijk, Ridderpoort 21, 4254 DH. Zij moest vorige enkele dagen in het ziekenhuis te Breda opgenomen worden voor een behandeling. Gelukkig mocht zij inmiddels weer terugkeren naar de Ridderpoort. Wij wensen haar Gods nabijheid en verder herstel. Wees niet bang, Ik ben met je, zo zegt God ook tegen jou!

We denken ook aan onze gemeenteleden die verder aan onze gemeenteleden die niet met name genoemd worden, maar die ook van tijd tot tijd behandelingen moeten ondergaan thuis of in een ziekenhuis. Psalm 116:5 "De Heere is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer." Deze God zij ons allen nabij!

Huisbezoeken Naast het vereniging en clubwerk wat weer vol op opgestart is, gaan ook de huisbezoeken door. Ouderling van Burgel bezoekt de ouderen in onze gemeente, terwijl ouderling Treffers samen met diaken Joop de Kok bij de jongeren en de gezinnen op bezoek komt. Mocht u een bezoekje willen, schroom niet hen te benaderen. Voor het crisispastoraat kunt u terecht bij uw predikant.

Kerkenraadsvergadering Maandagavond 11 oktober heeft de kerkenraad weer een vergadering gehad. In deze vergadering stonden we allereerst stil bij het thema *De kerkenraad als broederkring*. Ambtsbroeders die geroepen zijn namens God om de plaatselijke gemeente te dienen, zijn aan elkaar gegeven, als broeders van hetzelfde huis. Na deze mooie bezinning kwamen een heel aantal organisatorische punten aan de orde. Zo werd gesproken over prediking en pastoraat in onze gemeente, het vergroten van de betrokkenheid van jonge kinderen in onze gemeente, gezamenlijke activiteiten met andere kerken en werd het plaatselijk reglement van onze gemeente vastgesteld. Al met al een volle agenda. Uw en jouw gebed is hierin blijvend nodig.

Club Baken Daar waren we weer!! Na hééééle lange tijd konden we eindelijk weer een clubavond houden! Wat waren we blij jullie (weer) te zien. En wat fijn dat er ook 2 dames uit Meeuwen zijn die gezellig naar onze club komen. Welkom!!

Na een kennismakingsrondje zijn we aan de slag gegaan met het jaarthema van de HGJB; 'geloven is doen'. We hebben het met elkaar gehad over waar we goed in zijn en hoe we dit kunnen gebruiken om anderen mee te helpen. Na een korte pauze met wat limonade en een snoepje zijn we verschillende spelletjes gaan doen, waarbij ook verschillende kwaliteiten (talenten) van iedereen naar voren kwamen... of juist niet! Het was weer een gezellige avond! Tot de 18e!

Groetjes van Lammy, Els en Martine

Club Benjamin Afgelopen woensdag mochten we na lange tijd weer bij elkaar komen.

We hebben deze keer gehoord over het wonder dat het water in de put gezond gemaakt werd doordat Elisa er met een nieuwe schaal zout in strooide.

De komende weken gaan we lezen over de andere wonderen die de profeet Elisa mocht doen.

Na de pauze hebben we elkaar beter leren kennen door een paar kennismakingspelletjes.

Het was een leuke avond, we kijken uit naar de volgende keer. *Groetjes leiding Benjamin*

Kompasbericht Afgelopen vrijdag 8 Oktober hebben we weer een clubavond mogen houden.

Ook de nieuwe jongeren waren uitgenodigd om te komen. Wat was het fijn om weer een clubavond fysiek te mogen houden.

We hadden ook een mooie Bijbelstudie, die ging over de wijze en de dwaze man, met elkaar hebben we goede gesprekken gehad. De tijd ging zo snel dat er weinig ruimte was voor ontspanning.

Maar de volgende clubavond staat ook weer gepland. D.V. 22 Oktober, deze clubavond mag je niet missen. Wat we gaan doen blijft een verassing, maar neem laarzen of oudere schoenen mee en kleed je warm aan met kleren die misschien een beetje vies mogen worden. Deze avond begint om 19:00 uur. Jij komt toch ook? *Met vriendelijke groet, Leiding `t Kompas*

Kerstzangavond Zaterdag 18 december hopen we samen met de andere kerken van Dussen een kerstzangavond te organiseren. Voor deze avond willen we ook een projectkoor bij elkaar roepen met zangers uit de drie kerken. Zingt u graag en mocht u het fijn vinden om in dat projectkoor mee te zingen, neem dan voor 31 oktober 2021 even contact op met Rieneke Stuij (0631950017/) ceesenrieneke@gmail.com>

Verantwoording Tijdens bezoekwerk is door ouderling van Burgel een gift van 10 euro ontvangen bestemd voor de kerk.

Kopij Voetius Voor de editie van 21 oktober 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 18 oktober 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.

Gelezen/gehoord Wij gaan niet naar de kerk omdat we zo gelovig zijn, maar om het weer een beetje te worden.' (Ds. Miskotte)

Tenslotte Komende week hoop ik samen met mijn vrouw van dinsdag tot en met donderdag (19 t/m 21 oktober) een aantal dagen erop uit te trekken. Voor pastorale zorg en/of vragen in die tijd kunt terecht bij ouderling van Burgel of ouderling Treffers.

Hartelijke groet uit de pastorie
Ds. J.A. Hoogesteger