

**Voor alle data geldt: Deo Volente**

**Diensten zondag 14 november 2021**

09.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: ds. F. Wijnhorst, Krabbendijke

**Zingen voor de dienst** vm. Wk lied 231: 1,2,5,7; na de dienst Wk lied 268:1,2,3,4

**Collecte:** 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

**Oppas:** 1.André 2. Dorothé 3. Arie

**Kerkauto:** Familie Van Roosmalen (0416-391425)

### **Agenda**

12-11: 19:30 uur Club 't Kompas ( in Meeuwen)

15-11: 18.30 uur Club 't Baken

17-11: 18.00 uur Club Benjamin

19.30 uur gebedskring

18-11: 19.45 uur vrouwenvereniging Debora

*Data van geplande club- of verenigingsactiviteiten of andere kerkelijke activiteiten kunnen bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie: [agenda@hervormddussen-hank.nl](mailto:agenda@hervormddussen-hank.nl).*

**Bij de diensten** We mogen terugzien op een mooie jeugddienst waarin we behalve de jongeren van onze gemeente ook een heel aantal jongeren van andere gemeenten mochten ontmoeten. We willen bijzonder ook de jongeren van de stuurgroep bedanken die zich ook met veel enthousiasme hebben ingezet om deze jeugddienst vorm te geven. Fijn dat jullie je in de gemeente je ook op deze manier willen inzetten!

Zondagmorgen hoop ik in uw midden voor te gaan terwijl in de avonddienst één van onze oud-predikanten hoopt voor te gaan. Wij wensen u en jou gezegende diensten.

### **Omzien naar elkaar**

**In memoriam** Woensdag 27 oktober jl. is in de leeftijd van 79 jaar ons gemeentelid Ina De Rooij overleden. Zij woonde sinds vorig jaar in SOVAK Ridderpoort te Sleeuwijk. Daarvoor heeft ze een heel aantal jaren vanuit SOVAK Dussen met onze gemeente meegedeeld en is er ook met een aantal gemeenteleden een band opgebouwd. De laatste tijd ging het met haar gezondheid steeds meer achteruit en is ze omringd door de liefdevolle zorg van haar begeleiders van het SOVAK overleden. In een dankdienst in de Hervormde Kerk te Dussen hebben we stilgestaan bij de woorden van Psalm 84. Wat een ongelofelijke trouw van God dat een musje en een zwaluw bij Hem mogen wonen. Zo kwetsbaar als die kleine vogeltjes mogen ook wij, kwetsbare mensen, bij Hem veilig wonen. Ina is begraven in Almkerk. We bidden om Gods nabijheid en liefde voor allen die dicht bij Ina stonden en die haar met veel liefde hebben omringd.

**Huwelijksjubileum** Jaap en Diny de Rooij- de Waal, Binnen 23, 4271 BV, mochten op vrijdag 29 oktober jl. samen met hun kinderen en kleinkinderen hun 50 jarig huwelijksjubileum vieren. Wij feliciteren dit bruidspaar vanaf deze plaats van harte met deze door God geschonken mijlpaal. Uw leven werd gezegend met (klein)kinderen. Het is alleen onverdiende genade dat Hij u deze gedenkdag heeft geschonken. We spreken de wens uit dat u nog voor elkaar gespaard mag blijven en gezegende jaren uit de Hand van de Heere mag ontvangen.

Wij wensen allen die kampen met pijn en moeite, ziekte en zorg, Gods nabijheid toe. We denken ook aan hen die psychisch lijden, die gebukt gaan onder gevoelens van neerslachtigheid, die worstelen met depressiviteit, die geen kracht hebben om hun geest op te heffen naar Omhoog. Hij, Die in de hoge woont, ziet het wel! (Ps.10:14)

**Verhuizing** Mevr. M. Veth- van Ballegooijen woont sinds donderdag 28 oktober in haar nieuwe huis in Schalkenwerf 44, 4271 XT te Dussen. We heten haar van harte welkom in Dussen. We hopen dat ze zich snel thuis voelt in Dussen en in onze hervormde gemeente.

**Bericht van de creche/oppas** Beste ouders, met ingang van D.V. 28 november 2021 willen we starten met de Opstap groep. Deze groep is gericht op de kinderen vanaf 4 jaar die de crèche van onze kerk bezoeken. De groep kinderen wordt steeds groter, waarvoor we dankbaar zijn. Voor de oudere kinderen (vanaf 4 jaar) willen we ook tijdens de zondagse dienst een gestructureerd programma aanbieden, waarbij we al vertellend, knutselend, biddend en zingend Gods Woord willen onderzoeken. We zullen dit niet in crèche ruimte doen, maar in de consistorie, zodat we ons beter kunnen concentreren. Het Advent project en het eerste kwartaal van 2022 maken we gebruik van de methode van Vertel het maar. Na deze periode zullen we nog een andere methode uitproberen, maar welke dit zal zijn is nog niet duidelijk. Het idee is dat de kinderen die naar de Opstap groep gaan vanaf 28 november de zondagse dienst starten bij hun ouders in de kerk. Als onze eigen dominee de dienst leidt, zal hij aangeven wanneer het moment is dat de kinderen naar de consistorie kunnen gaan. Hij zal hierbij ook aan de Gemeente vertellen wat er die dag behandeld zal gaan worden. Op deze manier kunnen de kinderen alvast wennen aan het meebeleven van de eredienst, daarnaast raken ze zo meer betrokken bij de Gemeente en horen ze er helemaal bij. We hopen dat alle kinderen vanaf 4 jaar aan de Opstap groep mee zullen doen! *Groetjes van Annelies en Yvette (tel.nr. 06-18282500)*

**Vrouwenvereniging Debora** Op donderdag 18 november komt de Vrouwenvereniging om 19.45 uur in het Visnet bij elkaar. We beginnen met koffie/thee en wat lekkers en starten om 20.00 uur. Bijbelstudie 3 is dan aan de beurt. Het thema is: "Weer dromen van nieuw koningschap" n.a.v. 2 Sam. 7 : 1 – 17. Willen de dames dit van te voren alvast doorlezen en ook eens kijken naar de verwerking. Neem als het kan de benodigde spulletjes mee. Wilt u ook meedoen? U bent van harte welkom!

**Club Benjamin** Wat was het weer een gezellige clubmiddag! We luisterden naar het Bijbelverhaal dat Elisa een dode jongen levend maakte door de kracht van de Heere God. Nadat we hierover een puzzel en kleurplaat hadden gemaakt, hebben we met elkaar Party & Co gedaan! Wat deden jullie het goed! Vooral de woorden omschrijven deden jullie knap! Maar het tekenen was favoriet bij jullie: zo tekenden jullie zomaar een kerk, een ezel, een kribbe, een kaars en nog vele andere woorden die snel werden geraden! We hopen jullie de volgende keer, woensdag 17 november, weer allemaal op de club te zien! Tot dan! *Reinette en Greetje*

**Club 't Baken** Vorige week maandag kwamen de kinderen van club 't Baken weer bij elkaar. We hebben die avond gehoord over Nehemia uit Nehemia 2 en 3. Hij bouwde de muren van Jeruzalem weer op. Heel veel mensen hielpen hem. Dat waren niet allemaal bouwvakkers, nee heel veel verschillende mensen, priesters, edelsmeden, burgemeesters, politiemannen, handelaars, mannen maar ook vrouwen hielpen mee. Iedereen bouwde een klein (of wat groter) stukje van de muur. Verschillende soorten mensen maar met eenzelfde doel. Ook wij zijn allemaal verschillende soorten mensen met verschillende talenten en gaven, maar we mogen allemaal meehelpen aan het ene doel: bouwen aan Gods Koninkrijk. We hebben ook met stenen geknutseld, niet gebouwd maar stenen

beschilderd. Iedereen deed enthousiast mee. Prachtig zijn ze geworden! Het was een gezellige avond die veel te snel voorbij was! Volgende keer is er weer club op maandag 15 november. Tot dan! *Els, Martine en Lammy*

**Club 't Kompas** Beste Jongeren, Vrijdag 12 November hopen we weer een clubavond te mogen houden, deze clubavond willen we om 19:30 beginnen in het zaaltje in meeuwen. We hopen dat jullie allemaal weer komen, ben je 12 jaar en nog nooit geweest, je bent altijd welkom om te komen. De kosten voor deze avond zijn € 2,00. Zien we jullie vrijdag?  
*Groeten leiding 't Kompas*

**Gebedskring** Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd voor de gebedskring in het Visnet op woensdag 17 november. De aanvang is om 19.30 uur.

**Kopij Voetius** Voor de editie van 18 november 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 november 2021 om 12.00 via het mailadres: [voetius@hervormdussen-hank.nl](mailto:voetius@hervormdussen-hank.nl).

**Kerktelefoonluisteraars** In de week van 15 november hoopt diaken Joop de Kok bij u langs te komen om de inhoud van het busje op te halen.

**Verantwoording kerkbeheer** In de collectezak en via de bank ontvingen wij de afgelopen maanden de volgende bedragen. In mei € 347,50, voor de extra collecten € 339,90 en via de bank € 375,95. In juni € 306,85, voor de extra collecten € 272,50 en via de bank € 213,33. De 3-maandelijke extra collecte voor de verwarming bracht € 427,55 op. In juli € 306,85, voor de extra collecten € 395,76 en via de bank € 10,00. In augustus € 477,10, voor de extra collecten € 529,85 en via de bank € 10,00. Tenslotte in september € 410,60, voor de extra collecten € 417,70 en via de bank € 15,00. Opnieuw mogen we dankbaar zijn dat we de middelen mogen ontvangen om de woordverkundiging iedere zondag tweemaal tot ons te laten komen. Laten we de onderlinge samenkomsten dan ook niet verzaken. Alle gevers weer bijzonder bedankt!

**Verantwoording:** In de morgendienst van zondag 31 oktober was de diaconiecollecte bestemd voor de Pioniersplek Rosmalen, deze bracht € 84,25 op. Tijdens de Jeugddienst van 's avonds werd er één collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten, de opbrengst was € 98,60. De gewone diaconiecollecten in de maand oktober brachten € 197,50 op. In de zendingsbussen spaarde u in oktober € 117,55 bij elkaar. De Najaarszendingscollecte van de GZB die gehouden werd op zondag 7 november bracht het prachtige bedrag van € 434,75 op. Dank aan alle gevers en geefsters!

**Overige verantwoording** Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek een gift van 100 euro en een gift van 20 euro voor het jeugdwerk.

**Gelezen** In onze zwakheid maakt de Geest van God ons niet tot mensen die alles kunnen of tot alles in staat zijn, winnaars in de loterij van het leven. In plaats daarvan bidt Hij voor ons. God treedt zonder woorden tussenbeide voor ons. In onze lange, donkere nachten weten we niet hoe we bidden moeten. Maar we kennen God, degene die voor ons bidt. En dat is genoeg.' (*Uit: Bidden in de nacht van Tish Warren*)

**Tot slot** Maandag en dinsdag 15/16 november ben ik voor mijn laatste tweedaagse nascholing niet aanwezig in de gemeente. Voor vragen en pastorale zaken kunt u en jij terecht bij één van de ouderlingen.

*Hartelijke groet uit de pastorie*  
*Ds. J.A. Hoogesteger*