

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 14 februari 2021

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger, Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. J. A. Hoogesteger, Dankzegging Heilig Avondmaal

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 51 vers 1; nm. Wk lied 63 vers 4

Collecten 1. IZB De Herberg 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds

Toelichting Diaconiecollecte: De collecte op de Avondmaalszondag is bestemd voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De Herberg biedt als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan mensen die vanwege uiteenlopende redenen rust en bijstand nodig hebben om weer op krachten te komen. Van harte aanbevolen.

Oppas 1. Caroline 2. Marja Reserve: Martine

Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121) *Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!*

Bij de diensten Komende zondag mogen we (opnieuw) in coronatijden het sacrament van het avondmaal ontvangen. In de morgendienst hopen we in de verkondiging stil te staan bij het vervolg van 1 Koningen 19, het 8-18^e met name het 11^e en 12^e vers; in de Dankzeggingsdienst hopen we over de opdracht aan Elia en ook aan u, jou en mij te horen. Een gezegende Avondmaalszondag toegewenst.

Zingen in de diensten Het rooster van "zangers" voor zondag 14/02 ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst: *Dorothe, Peter, ReINETTE en Sander*

Avonddienst: *Lammy, Gretha, Marja en Sander*

Enthousiaste zangers, (ook jongeren!!) uit de gemeente die ook graag mee willen zingen, kunnen zich opgeven bij Lammy Hoogesteger: famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465

Agenda Vanwege de verlengde lockdown en de avondklok tot 2 maart a.s zullen er ook in de komende periode geen fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, de verenigingen, Bijbelkringen, en overige kerkelijke activiteiten plaatsvinden. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk.

Omzien naar elkaar We bidden voor Ina de Rooij, Van der Dussenlaan 1 (Sovak) , die vorige week naar Altenahove is gegaan om daar verder te herstellen.

We leven mee met gemeenteleden die met een langdurig ziekteproces te maken hebben. Juist als mensen zelf niet meer bidden kunnen, is het een zegen als er een biddende gemeente is. Zoals ook Petrus in de gevangenis omringd werd door de gebeden van de gemeente. "Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden." (Handelingen 12: 5)

Onderwijs- de basisscholen en de kinderopvang gingen maandag weer open. School is niet alleen plek waar kinderen leren, maar school is ook een plek waar ze groeien en bloeien, doordat ene compliment van de juf, door het spelen met vriendjes en vriendinnetjes, doordat de Bijbel opengaat en er samen gezongen wordt. Tegelijk is het ook spannend, laten we hopen dat het virus in Britse variant niet om zich heen grijpt maar dat we daarvoor van Hogerhand bewaard worden. We denken ook aan onze jongeren op het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten die ook de

komende weken nog online les moeten volgen. We wensen jullie Gods kracht en nabijheid in deze ook voor jullie zo moeilijke periode!

Bedankje Voor al het medeleven tijdens en na het overlijden van onze moeder in de vorm van condoleances, kaartjes en bemoedigingen willen we een ieder hartelijk danken. Het heeft ons erg goed gedaan! *Hartelijke groet van de Jan en Adri Huizer, Noordererf 1a, Dussen*

Online – Ouderenmiddag Dinsdag 16 februari om 14.00 hopen we een meditatie te verzorgen vanuit het Visnet. Daarnaast kunt u luisteren naar enkele gedichten en prachtige liederen. We zoeken nog een vrijwilliger om een of meerdere gedichten voor te dragen. Voelt u zich geroepen neem dan even contact op met diaken Joop de Kok.

Bijbelkring Helaas is de lockdown nog verlengd en zal ook de komende weken nog geen fysieke Bijbelkring kunnen plaatsvinden. Daarom heb ik besloten om volgende week dinsdagavond een Bijbelstudie online uit te zenden. (vanaf 20.00) We lezen Mattheus 6:1-18 over de verborgenheid van het Koninkrijk.

Catechese 17+ Het was fijn om jullie ondanks de afstand via Zoom toch eventjes te kunnen ontmoeten op maandagavond 8 februari en stil te staan bij het doel van ons leven: dienen of verdienen? Helemaal tov dat jullie allemaal de moeite namen om in te loggen en zo verbonden te zijn! Maandag 1 maart hopen we elkaar weer via Zoom te ontmoeten. Van harte sterkte in school, studie en werk alsook jullie persoonlijke omstandigheden.

Verantwoording Tijdens bezoeken ontving ds. Hoogesteger 3x €50 voor de kerk; €60 voor Mercy Ships en €40 euro voor het Kornhuys. *Hartelijk voor uw en jouw gaven.*

Kopij Voetius Voor de editie van 18 februari 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 februari 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Citaat *‘Ware liefde zal door vuur en water heengaan om tot Christus te komen. Zij die het voordeel willen hebben van Christus als Zaligmaker, moeten door het geloof tot Hem komen.’* *Mattew Henry (1662-1714)*

Tenslotte In de morgendienst komende zondag zal het over stilte gaan. In de voorbereiding las ik een paar gedachten over stilte. Ik geef ze u mee ter voorbereiding:

‘In het boek Psalmen vinden we twee hoofdvormen van bidden. Enerzijds het klaaglied en de bede om hulp en anderzijds danken en lofzingen. Een minder zichtbare manier van gebed is een derde vorm. Stil zijn tot God. Bijvoorbeeld Psalm 62 vers 4. ‘Wees stil mijn ziel tot God uw Heer’. Hoe kunnen we innerlijke stilte bereiken? Soms zwijgen we, maar binnen in ons woedt een heftige discussie met denkbeeldige gesprekspartners of zijn we in een gevecht gewikkeld met onszelf. Stilte maken in mijzelf, dat is toegeven dat mijn zorgen niet veel kunnen uitrichten. Stilte maken, dat is aan God overlaten wat buiten mijn bereik en vermogen ligt. Een moment van stilte, hoe kort ook, is als een sabbatrust, een welkome onderbreking, even een moment om je zorgen aan de kant te schuiven... .. Stilte maakt ons klaar voor een ontmoeting met God. In de stilte kan het Woord van God doordringen in de verborgen uithoeken van ons hart... ..Misschien vermijden we soms de stilte en hebben we liever lawaai, woorden of vormen van afleiding van welke aard dan ook. Immers, de innerlijke vrede is een riskante zaak: het maakt ons leeg en arm, het ontregelt bitterheid en gevoelens van opstandigheid. Stil en arm, zo worden onze harten veroverd door de Heilige Geest en zo worden onze harten vervuld van een onvoorwaardelijke liefde. Op een nederige maar trefzekere manier brengt de stilte ons tot liefde.’

Een hartelijke groet uit de pastorie

Ds. J.A. Hoogesteger