

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 28 november 2021 (1^e Adventszondag)

09.30 uur: ds. J.A. Hoogesteger (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

18.30 uur: prop. J. Schneider, Woudrichem

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 105 vers 1 en 2; nm. Wk lied 112 vers 1 en 2

Collecte: 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen

Oppas: 1. Maaïke 2. Marja 3. Mathilde

Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121)

Agenda

25/11 19.30 uur kerkenraadsvergadering (Visnet)

28/11 20.00 uur 18+kring (Visnet)

29/11 18.30 uur Club 't Baken (Visnet)

28/11 20.00 uur 18+ bijeenkomst (Visnet)

1/12 19.45 uur Censura Morum (Consistorie)

20.00 uur bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

3/12 13.30 uur bijeenkomst schoonmaakploeg

3/12 19.00 uur Club 't Kompas

Data van geplande club- of verenigingsactiviteiten of andere kerkelijke activiteiten kunnen bij voorkeur digitaal worden doorgegeven aan Natalie: agenda@hervormddussen-hank.nl.

Bij de diensten We kijken terug op mooie diensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tegelijkertijd mogen we vooruitkijken. Eeuwigheidszondag is troost voor de hele gemeente zo las ik vorige week in een artikel. Zo mag je het als gemeente ook samen met allen die geliefden verloren gedenken en ervaren. Prachtig dat ook 's middags de regenboog te zien was als een teken van Gods doorgaande trouw! Zo mag hoop gedeeld worden: gezamenlijk en openbaar. Komende zondagmorgen bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal en hopen we te luisteren naar een gedeelte uit Lukas 1. 's Avonds hoopt een gastpredikant voor te gaan. We bidden om gezegende diensten.

Rond het Heilig Avondmaal: Een ieder is uitgenodigd voor een moment van bezinning en voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We komen samen op woensdag 1 december om 20.00 uur in het Visnet. Hartelijk welkom. Daaraan voorafgaand zal er om 19.45 uur Censura Morum gehouden worden in de consistorie van de kerk.

Omzien naar elkaar

Overleden Dinsdag 16 november jl. is na een moedig gedragen ziekte in de leeftijd van 74 jaar ontslapen, Leenderd (Leo) Swart. De laatste maanden van zijn leven werd hij verzorgd en verpleegd in Zorgcentrum Altenahove te Almkerk. Leo werd geboren op 29 mei 1947 op de boerderij Klootwijkhoeve te Almkerk in een gezin van 8 kinderen. Hij trouwde in 1973 met Jenny Vink. Het echtpaar vestigde zich in Dussen waar ze twee kinderen kregen. Naast zijn werk bij de scheepwerf Verolme in Heusden en voor een oliemaatschappij op een booreiland, maakte Leo ook jarenlang met veel enthousiasme deel uit van een slagwerkgroep en kon hij samen met Jenny erg genieten van

muziek en reizen. Het was een man van weinig woorden, een “binnenvetter” maar ook iemand vol respect voor en bewogenheid met de ander. Leo heeft in zijn leven veel lichamelijke zorgen gekend. Zeker in de laatste maanden van zijn leven, toen het ook duidelijk werd dat hij niet meer thuis zou komen, werd dit steeds moeilijker voor hem. Toch mocht hij in dit alles kracht vinden in de genade van God. De dankdienst en begrafenis van Leo Swart heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 november. In deze dienst stonden we stil bij de woorden die ook op de rouwkaart stonden: Mijn genade is u genoeg (2 Korinthe 12:9). Daarna hebben we hem begraven op de begraafplaats aan de Binnen te Dussen. We bidden om kracht en Gods nabijheid voor Jenny, Leon, Jolinda en Arjon (Munsterkerk 17a, 4271 XA Dussen).

Geboortebericht *Elk kind.. een wonder; elk kind..zo speciaal; elk kind ..ons gegeven; elk kind..een nieuw verhaal.* Deze mooie woorden schreven Arie en Martine Stuij, Baan 7, 4271 BT Dussen, op het geboortekaartje van hun dochtertje Eefke. Zij werd geboren op 16 november. Eefke is het zusje van Aron en Ise. Wij feliciteren hen hartelijk met de geboorte van hun dochtertje en zusje en bidden om Gods leiding en zegen over dit jonge gezin.

Ziemen Verschillende gemeenteleden hadden in de afgelopen weken te maken met rouw in familiekring. Daarnaast is er bij andere gemeenteleden soms veel zorg en moeite. We wensen hun en allen die te kampen hebben met moeite, zorgen en/of verdriet de woorden toe van de Aäronitische zegen: De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede! (Numeri 6:24-27).

18+ kring Zondag, 28 november, hopen we na hele lange tijd als 18+ weer bij elkaar te komen. We verzamelen rond 18.20 uur bij de kerk in Dussen. Na afloop van de dienst komen we bij elkaar in het Visnet. Via de app en/of mail is de informatie al verstuurd. Heb je deze niet gehad of ben je nieuw en wil je graag komen en de informatie ook ontvangen? Neem dan even contact op met Gerrit of Arie. Tot zondag! Groeten, Gerrit en Arie.

Club 't Baken Bij 't Baken gingen we verder met Nehemia. De muur is klaar en het volk viert Loofhuttenfeest. Het volk begrijpt dat God trouw is gebleven aan Israël en altijd doet wat Hij belooft. Ze belijden schuld aan God en loven en prijzen Hem. Nehemia schrijft de beloften op, zodat hij en het volk ze goed kunnen onthouden. Later lees je dat de beloften worden ondertekend en zelfs worden verzegeld. In de bijbel lezen we meer beloften van God en ook dat het gebeurt zoals God beloofd heeft! Denk maar aan de regenboog en het kindje dat aan Abraham en Sara beloofd was. Daarna speelden we 30 Seconds. De avond was zo voorbij. Op 29 november is de volgende clubavond. Tot dan! *Lammy, Martine en Els*

Schoonmaakploeg De dames en de heren die van tijd tot tijd de kerk en bijgebouwen schoonmaken, worden door het kerkbeheer van harte uitgenodigd voor een overleg op vrijdag 3 december 2021 om 13.30 uur in het Visnet. Naast dat we onze dank voor dit werk willen uitspreken zijn we ook benieuwd hoe e.e.a. loopt en of er nog hulp of hulpmiddelen nodig zijn. We verwachten dat we met een uurtje gereed zullen zijn. Graag tot vrijdag 3 december 2021 om 13.30 uur.

Vrijwillige bijdrage. Verwonderd waren we begin dit jaar over de financiële toezeggingen die tijdens Aktie Kerkbalans aan onze gemeente zijn gedaan. Het overgrote deel hebben we inmiddels ook ontvangen. Dank u wel daarvoor. Aangezien het einde van het jaar nadert vragen wij degenen die het toegezegde bedrag nog niet hebben overgemaakt, dit de komende maand alsnog te doen. Het bankrekeningnummer is NL65RABO 0113 0011 69. Wij kunnen uw bijdrage niet missen. *Het college van Kerkrentmeesters.*

Verantwoording In de busjes van de kerkteléfonoonluisteraars werd in de afgelopen periode € 479,90 bijeengebracht; één derde hiervan is bestemd voor de diaconie, één derde voor kerkbeheer en één derde voor de extra collectes van kerkbeheer. Bij controle van de apparatuur bij een kerkteléfonoonluisteraarster ontving diaken Joop de Kok ook nog eens een gift van € 75 voor Kerkbeheer. Fijn dat onze kerkteléfonoonluisteraars ook op deze manier blijk geven van hun betrokkenheid bij de gemeente. Afgelopen zondag collecteerde de diaconie voor de HGJB, de opbrengst van deze collecte was € 126,20. Hartelijk dank voor al uw en jouw bijdragen.

Kopij Voetius Voor de editie van 2 december 2021 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 29 november 2021 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl.

Tot slot

Vorige week heb ik de laatste tweedaagse van de verplichte nascholing afgerond. Hoewel het best intensief is naast al het werk in de gemeente, was het goed om in deze nascholing te reflecteren op mijn functioneren als predikant, pastor en leider in de gemeente. Daarnaast was het mooi om collega's te ontmoeten en van en met elkaar te leren.

Hartelijke groet uit de pastorie

Ds. J.A. Hoogesteger