

Liturgie voor de kerkdienst van zondagavond 1 augustus

Voorganger: Ds. H. Roseboom, Kesteren

Lied voor de dienst : Weerklank 447 : 1 en 3

1. Jezus, ga ons voor deze wereld door  
en U volgend op Uw schreden gaan wij moedig met U mede.  
Leid ons aan Uw hand naar het Vaderland.
  
3. Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,  
moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide.  
Wees Gij Zelf het licht dat ons troost en richt.

-Stil gebed

-Welkom en mededelingen

-Votum en groet

-Zingen : Psalm 25 : 6

-Geloofsbelijdenis

-Zingen : Psalm 45 : 1

-Gebed

-Schriftlezing : Handelingen 16 : 9 - 12 en Filippenzen 3 : 17 - 21

-Zingen : Psalm 17 : 7 en 8

-Preek : N.a.v. Filippenzen 3 : 20 en 21

-Zingen : Psalm 73 : 13 en 14

-Dankgebed

-Zingen : Weerklank 221 : 2, 4 en 6

2. Jezus, mijn Verlosser, leeft, eenmaal zal ik bij Hem wezen.  
Daar Hij eeuwig leven geeft, waarvoor zou ik dan nog vrezen?  
Hij is 't Hoofd dat aan mij denkt, dat Zijn leden bij Zich brengt.
  
4. 'k Weet dat dit vergankelijk vlees tot het stof zal wederkeren.  
Maar, Die uit de dood verrees, doet mij met Hem triomferen.  
Uit het graf roept mij Zijn stem, eeuwig leef ik dan bij Hem.
  
6. Wat hier ziek' en zorgen gaf, zal voorgoed genezen wezen.  
't Aardse lichaam daalt in 't graf, 't hemelse is dan herrezen,  
als ik op 't bazuingschal uit de dood ontwaken zal.

-Zegen

-Collecten

aan de uitgang : 1. De Hoop - 2. Kerkbeheer - 3. Onderhoud gebouwen