

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 2 februari

09.30 uur: ds. G.D. Hoff, Rhenen

18.30 uur: prop. S. van den Berg, Rotterdam

Zingen voor de dienst vm Wk lied 607 : 1, 2 en 3; nm Wk lied 494 : 1 en 3

Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas Arjan (Dorothe reserve)

Kerkauto Familie Van Roosmalen (06-54952657) *Twijfel niet, bel gerust!*

Agenda

- Donderdag 30 jan. 20.00-21.30 uur Jongvolwassenkring, Familie Verveer
- Dinsdag 4 febr. 17.00 uur Stamppotbuffet met Gerrit van Dijk GZB, Visnet
- Dinsdag 4 febr. 19.15 uur Presentatie Project Rostock door Gerrit van Dijk, Visnet
- Woensdag 5 febr. 14.00-16.00 uur Contactmiddag, Visnet
- Woensdag 5 febr. 18.00-19.30 uur Club Benjamin, Visnet

OpStap-groep Zondag staat psalm 103 centraal. Deze psalm gaat over de liefde en de goedheid van God. God heeft de mensen gemaakt, en hij houdt heel veel van hen. Zijn liefde is zo groot als de hele wereld én precies goed voor de mensen die hij gemaakt heeft.

Bezoek Gerrit van Dijk GZB We willen u als gemeente graag uitnodigen voor dinsdagavond 4 februari. Deze avond hoopt Gerrit van Dijk van de GZB wat te vertellen over zijn werk in Rostock. De presentatie begint om 19.15 uur. Aan het einde van de presentatie is er gelegenheid om Gerrit vragen te stellen. De avond zal om ca. 21.00 uur afgelopen zijn. Het Visnet is vanaf 5 uur open voor degenen die zich hebben opgegeven voor de maaltijd die vooraf gehouden wordt. De maaltijd wordt rond 19.00 uur afgesloten. We hopen u en jou deze avond te mogen begroeten.

Arjan Verveer

Contactmiddag Woensdagmiddag 5 februari is er weer een middag voor ouderen en alleenstaanden in het Visnet. We beginnen om 14:00 uur met een meditatie door ds. Van Rooijen. Na de pauze komt ds. Stijf ons vertellen over zijn missionaire werk in Rosmalen m.b.t. de pioniersplek CRUX in de De Groote Wielen. Deze middag zal er een collecte voor deze pioniersplek worden gehouden. We vinden het fijn om u allen weer te ontmoeten. Nog nooit geweest? Ook dan van harte welkom!

Annie, Joke en Greetje

Club Benjamin We hadden weer een mooie clubavond met elkaar. Het was jammer dat er een aantal kinderen niet bij kon zijn omdat ze ziek waren. We hebben geluisterd naar het Bijbelverhaal over de schuldeiser die zelf vergeving ontving, maar die zijn mensen die hem wat verschuldigd waren niet vergaf. Dit Bijbelverhaal leerde ons dat wij 7 maal 70 maal moeten vergeven. Na de pauze werd er fanatiek gespeeld in 3 teams! We hopen jullie allemaal weer graag te zien op woensdag 5 februari. Iedereen is van harte welkom om 18:00 uur in het Visnet!

Fam. Dommisse, Reinette en Greetje

Omzien naar elkaar Onze gemeenteleden en met name degenen die met ziekte, zorg, behandelingen, ongemak vanwege ouderdom of verdriet om het gemis van een geliefde te maken hebben, mogen weten: God is nabij!

*Al zien de mensen het soms niet,
U weet, o God, van ons verdriet;
de donkerheid, de vele vragen,
wij kunnen het alleen niet dragen.
Maar, trouwe Vader van omhoog,
hoe gunstrijk ziet op ons Uw oog,
U helpt ons Zelf: wij houden stand,
als wij het geven in Uw hand.
(Weerklank 512)*

Voedselbank-actie We willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen aan de Voedselbankactie. We mochten meer dan 12 grote dozen met producten inzamelen en er werd totaal € 620,- gedoneerd op de bankrekening van de diaconie. Een gezegend resultaat! Nogmaals hartelijk dank voor uw vrijgevigheid!

De Diaconie

Financiële verantwoording De zendingsbussen hebben in januari € 128,15 opgebracht. De collecte voor de GZB van 26 januari (fam. van Dijk, Rostock) heeft € 212,60 opgebracht en ook is er een bedrag van € 50,- binnengekomen via de bank.

Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag 3 februari 12.00 uur via voetius@hervormddussen-hank.nl

Ten slotte In de achterliggende dagen herdacht de wereld de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz tachtig jaar geleden. Op zondag 26 januari gebeurde dat in ons eigen land met de Nationale Holocaustherdenking. In Jeruzalem staat het herinneringscentrum Yad Vashem. Ook op deze plaats wordt de herinnering levend gehouden aan die verschrikkelijke periode in de wereldgeschiedenis. Alle namen van overledenen die bekend zijn, worden opgelezen. Er worden soms nog nieuwe namen toegevoegd. Niemand mag immers vergeten worden. Daarnaast worden mensen herdacht, die zich in de oorlog met gevaar voor eigen leven, en vaak met het offer daarvan, voor de Joden hebben ingezet. Ook zij mogen niet vergeten worden. Vandaag heeft deze verschrikkelijke periode allesbehalve aan actualiteit ingeboet.

De naam Yad Vashem is afkomstig uit Jesaja 56: "Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan die van zonen en die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden." Letterlijk betekent het 'hand en naam'. In onze vertaling weergegeven als 'een plaats en een naam'. Jesaja belooft dat allen die de Heere liefhebben en dienen, bij Hem veilig zijn. Ze krijgen een plaats binnen de muren van de tempel en worden nooit vergeten. Deze belofte geldt voor Jood en heiden. Want eenieder die de Naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. (Uit: Een handvol koren)

Huig van Duijn

Een hartelijke groet van de kerkenraad