

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 26 januari

09.30 uur: prop. T. van Vianen, Dordrecht

18.30 uur: ds. J. Niesing, Kesteren

Zingen voor de dienst vm Wk lied 429 : 1 en 4; nm Wk lied 272: 1 en 3

Collecten 1. GZB project Rosstock 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

Oppas Arie (Jantine reserve)

Kerkauto Familie Stuij (06-12331405) *Twijfel niet, bel gerust!*

Agenda

- Zaterdag 25 jan. 10.00-12.00 uur Inleveren producten Voedselbank, Visnet
- t/m zondag 26 jan. Inleveren producten Voedselbank, Inzamelingsdozen hallen kerk
- Maandag 27 jan. 18.30-20.00 uur Club 't Bakken
- Woensdag 29 jan. 19.30-22.00 uur Kerkenraadsvergadering, Consistorie
- Donderdag 30 jan. 20.00-21.30 uur Jongvolwassenkring, Familie Verveer

OpStap-groep Zondag wordt de laatste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes behandeld, over geloven en begrijpen wie Jezus is. Op deze zondag is dat Johannes 3:14-21: Jezus vertelt dat God Hem naar de wereld heeft gestuurd om de mensen te redden.

Herinnering Actie Voedselbank Er zijn al een aantal producten ingeleverd, waarvoor hartelijk dank! Dit is de laatste week om (lang houdbare) producten in te leveren. De dozen om de producten in te doen staan in de hal van de kerk. Op zaterdagmorgen 25 januari zijn we aanwezig in het Visnet. U/jij hebt dan tussen 10 en 12 uur gelegenheid om producten in te komen leveren. Meer informatie over de actie staat op de website. Van harte aanbevolen!

De Diaconie

Omzien naar elkaar *Marja Spiering (Loswal 4, 4271 BA) zal vanaf maandag 20 januari weer twee weken in de Kloosterhoeve verblijven. We vragen gebed voor Marja en haar familie in dit ziekteproces. We bidden of deze periode hen allen rust mag geven.

*Corrie Noeverman (Wiek 5, 4286 AV Almkerk) zal in deze week de tweede chemokuur ondergaan. We vragen gebed voor haar en Gerrit, die ook te kampen heeft met geheugenverlies en spanning over de gezondheid van Corrie. We bidden om Gods zegen voor de behandelend artsen en een draaglijke impact van de bijkomende effecten van de chemo.

*Ali Boogaarts (Binnen 6, 4271 BW) heeft al een heel aantal behandelingen achter de rug. Deze hebben een grote impact gehad op haar fysieke gesteldheid. Ook voor haar vragen we om gebed. We bidden met haar of zij mag ervaren 'daar waar het juist het moeilijkst was, daar heb ik jou gedragen'.

*Caroline Treffers (Dr. van Vuurestraat 70, 4271 XH) zal deze week starten met een revalidatietraject bij Revalis in den Bosch. Daar zullen handvatten gegeven worden voor de chronische pijnklachten veroorzaakt door Fibromyalgie en de aanhoudende vermoeidheid van de afgelopen jaren. We bidden of de revalidatie haar tot zegen mag zijn.

*Zaterdagmiddag 18 januari is, na enkele dagen van ziekte, plotseling overleden ons gemeentelid Maria (Riet) Rijken-van Maastrigt op de leeftijd van 88 jaar. Zij was sinds 21 oktober 2013 weduwe van Jaap Rijken. Zij woonde in de Mauritsstate in Geertruidenberg, waar zij ook is overleden. De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden op donderdag 23 januari om 11.00 uur in de aula van Uitvaartcentrum Leemans, Leeuwerikstraat 25 in Made.

Aansluitend is er gelegenheid persoonlijk te condoleren. Woensdag 22 januari is in voornoemd centrum tussen 19.15 en 20.15 uur gelegenheid om afscheid van haar te kunnen nemen. Correspondentie adres is: Molenaarserf 83, 3993 KS Houten
Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods nabijheid toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Dank- en voorbede Het is belangrijk om zorg en zegen bij onze Hemelse Vader te brengen. Daarom vragen wij uw betrokkenheid bij het aandragen van gebedspunten voor de dank- en voorbede. Heeft u gebedspunten die u graag wilt inbrengen dan kunt u die doorgeven aan de pastoraal ouderlingen: Peter Treffers en Huig van Duin. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de website.

Bezoek Gerrit van Dijk Dinsdag 4 februari hoopt Gerrit van Dijk van het GZB project in Rostock onze gemeente te bezoeken. De ontmoeting vindt plaats in Het Visnet. Om 17.00 uur is er een maaltijd met de gemeente en om 19.00 uur verzorgt Gerrit een presentatie over zijn werk. Als u mee wilt eten, denkt u er dan aan om de opgavestroom uiterlijk 26 januari in te leveren in één van de dozen in de hallen van de kerk of u telefonisch aan te melden bij Arjan (06-20749819) of ReINETTE (06-12172793) Verveer?

Collectebonnen Vele jaren was de woning van Johan en Joke van de Ree (Groot Zuideveld 41a, 4271 CA) een uitgiftepunt voor collectebonnen. Vanwege hun aanstaande verhuizing komt daar nu helaas een einde aan. We danken Johan voor de nauwgezette wijze waarop hij de collectebonnenrekening heeft beheerd en hen beiden voor de mogelijkheid om (bijna) altijd een setje collectebonnen op te kunnen halen. De service hierin was uitmuntend. Nogmaals dank daarvoor! Vanaf 1 februari hebben we Pieter Oosterom bereid gevonden deze taak over te nemen. Vanaf die datum kunt u voor uw collectebonnen, naast Arie Heil in Hank, terecht aan Groot Zuideveld 7, telefoon 06-57187797 (bellen na werktijd). Het bankrekeningnummer voor betaling ervan blijft NL 53 RABO 0113016808 t.n.v. Hervormde Gemeente Dussen-Hank. Het College van Kerkrentmeesters

Financiële verantwoording Vorige week ontving Dries Korevaar tijdens één van zijn bezoeken een gift van € 20 voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor!

Kopij Voetius Voor de volgende Voetius kan kopij worden aangeleverd tot uiterlijk maandag 27 januari 12.00 uur via voetius@hervormdussen-hank.nl

Ten slotte Zondagavond hoorden we over een plek waar de hemel de aarde raakte: Bethesda. Tegelijk was dat ook een plek waar ellende, onmacht en jarenlang lijden zichtbaar was. Is dat juist niet tegenstrijdig? Komt de hemel dichterbij als menselijk lijden of eigen tekortkomingen direct aan de oppervlakte liggen? Juist in Bethesda komt Jezus met een vraag waarvan wij zouden zeggen dat die retorisch is: wilt u gezond worden. Misschien lijkt de hemel vandaag de dag wel mijlen ver weg. Misschien is uw blikveld volledig gevuld met ziekte, lijden of onmacht. Wat is het dan toch wonderlijk dat we iedere zondag God mogen ontmoeten. Zoals Jezus het lijden in Bethesda opzocht, zo zoekt God ons steeds opnieuw. Worden we ieder keer weer door Hem uitgenodigd om al onze zorgen in Zijn handen te leggen. Zijn dat geen momenten waar de hemel de aarde raakt?

*Kom hier met je tranen, hoe verdwaald je ook bent:
je hart is gebroken maar de redding begint.
Hier is genade, kom hier en kniel neer:
geen pijn op de aarde die de Hemel niet heelt,*

*Dus kom met je zorgen en schaam je niet meer,
al ben je gebroken, kijk naar de Heer.
Waar jij ook geweest bent, je kunt nog terug,
dus geef Hem je hart; kom met je pijn, zoals je bent.*

*Hier is hoop als je hoop zoekt, verdwaald en vervreemd:
proef hier de genade, kom, eet met ons mee.
Rust is te vinden, al lijkt alles te veel:
geen pijn op de aarde die de Hemel niet heelt.*

Huig van Duijn

Een hartelijke groet van de kerkenraad