

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 22 november 2020 (Eeuwigheidszondag)

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger (Jeugdendienst)

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 506 vers 1, 2 en 3; nm Wk lied 242 vers 1,2 en 3

Collecten 1. Evangelische Hogeschool 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats

Toelichting diaconiecollecte De collecte van a.s. zondag is bestemd voor de Evangelische Hogeschool in Ede. De missie van de Evangelische Hogeschool is christenen (met name jongeren) zo toe te rusten dat zij: vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig en positief-kritisch als christen kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk; op Bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Studenten leren hun geloof op een betrokken manier te kunnen delen met hun omgeving.

Oppas 1. Arjan 2. Els Reserve: Martijn

Kerkauto: Familie van Wijk (0416-392121) *Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!*

Bij de diensten Deze zondag is het Eeuwigheidszondag. We kennen deze zondag als de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We mogen hierna met verlangen ook verder kijken. Met de afsluiting van dit jaar mogen we verder na een nieuw jaar wat begint met Advent. In de ochtenddienst gedenken we de gemeenteleden die in het kerkelijk jaar gestorven zijn door hun namen te noemen.

We noemen:

Op 25-11 – 2019 Pietje Nieukoop- van Kuijk (101 jaar)

Op 28- 2 – 2020 Adam Huizer (72 jaar)

Op 29- 4-2020 Jo de Graaf- Roubos (83 jaar)

Op 11-5-2020 Maria Pieterella de Graaff- van Rijswijk (85 jaar)

Op 14-5-2020 Teuna Elizabeth van Achterberg – Groeneveld (91 jaar)

Op 23 – 8- 2020 Roel Verbeek (91 jaar)

Op 15—11-2020 Johanna Maria de Graaf- Spierings (78 jaar)

De betrokken families zijn in het bijzonder voor deze dienst uitgenodigd. In hun namen klinken ook al die andere namen van mensen die ons eerder ontvallen zijn en van hen die niet genoemd worden omdat ze niet van tot onze gemeente behoorden maar met wie we ons wel verbonden wisten. In de verkondiging luisteren we naar woorden uit Johannes 11.

In de avonddienst hopen we een jeugdendienst te houden die samen met de jongeren van onze gemeente is voorbereid. Het thema is Muziek neemt je mee! We wensen u en jouw gezegende diensten.

Zingen in de diensten Het rooster van “zangers” voor zondag 22/11 ziet er als volgt uit:

Ochtenddienst: *Joke, Marja, Sander en Peter*

Avonddienst: *Danielle, Evy, Gretha en Lammy*

Enthousiaste zangers uit de gemeente die ook graag mee willen zingen, kunnen zich nog opgeven bij Lammy Hoogesteger: famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465

Agenda

20/11 20.00 uur onlinebijeenkomst 't Kompas

23/11 20.00 uur catechese 17+ (Visnet)

25/11 18.00 uur Club Benjamin

19.45 uur Vrouwenvereniging Debora (Visnet)

Graag alle bijeenkomsten en activiteiten doorgeven aan agenda@hervormddussen-hank.nl

Omzien naar elkaar

-Overleden Op 16 november jl. overleed in de leeftijd van 78 jaar, zuster J.M. de Graaf- Spierings, laatst wonend in de Munsterkerk 15a. De begrafenis zal woensdagmiddag 25 november in besloten kring plaatsvinden na een rouwdienst vanuit de kerk. We wensen haar man Hans de Graaf en haar dochter met allen die bij hen horen Gods troost en nabijheid toe in dit verlies. We hopen volgende week een uitgebreider In Memoriam te schrijven.

-Ziekte We leven mee met Ina de Rooij uit SOVAK, Van der Dussenlaan 1, 4271 AN Dussen. Zij kreeg deze week in het Amphiaziekenhuis te Breda een hartschok.

We leven ook mee met Hetty Leeggangers, Munsterkerk 21, 4271 XA Dussen. Zij werd deze week aan haar rugklachten geholpen in het ziekenhuis.

Er zijn in onze gemeente ook verschillende andere gemeenteleden die kampen met ziekte en zorgen. "God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden". (Psalm 46: 2). Denk aan de zieken, de eenzamen en hen die in rouw zijn. Bid voor hen!

Welkom Al een heel aantal weken zien we ze met enige regelmaat in de kerkdiensten en bij de oppas, maar nu zijn ze echt naar Dussen verhuisd! Huig en Yvette van Duijn met hun kinderen Willemijn, Sarah en Samarinde. We heten jullie hartelijk welkom in ons midden. Hun nieuwe adres is: Dorpsstraat 39, 4271 AA te Dussen.

Ook willen we van harte welkom heten Jeanette Hoeke. Samen met haar vriend Anton Dank Het adres van Jeanette is Melkweg 14 4286CE ALMKERK.

We hopen dat jullie je spoedig in onze gemeente zullen thuis voelen!

SOLIDARITEITSKAS Afgelopen week heeft of komende week kunt u de bekende enveloppe voor de zogenaamde Solidariteitskas weer in uw brievenbus aantreffen inclusief het financiële overzicht van onze gemeente over 2019. Deze brief wordt aan al onze belijdende leden van onze gemeente verzonden. Van uw bijdrage mag onze gemeente 50% aanwenden voor "eigen" gebruik. Wij verzoeken u dan ook om zo snel als mogelijk aan dit verzoek te voldoen. *College van kerkrentmeesters.*

Begroting Zowel het College van Kerkrentmeesters als de Diaconie hebben voor onze gemeente een begroting opgesteld voor 2021. Als u een of beide begrotingen wilt inzien, kunt u een afspraak

maken met respectievelijk Sander Spiering en/of Johan van der Ree. Hun contactgegevens kunt u terugvinden in de gemeentegids.

Vanuit de diaconie Dit jaar hebben we niet meegedaan met de Paasgroet actie. Daarom willen we u nu de mogelijkheid geven om mee te doen met de Kerstgroet actie 2020. Deze actie wordt dit jaar i.v.m. de coronacrisis op een andere wijze georganiseerd.

Er zijn drie lijnen waarlangs u het evangelisatiewerk kunt ondersteunen.

1. U kunt evangelisatielectuur door Friedensstimme op laten sturen door een bedrag over te maken naar **NL26INGB0004132334 o.v.v. KGK2020 verzending**. Wilt u daar een eigen kaart bijvoegen, dan kunt u die in een envelop aan ons sturen. **Friedensstimme Postbus 15 2800 AA Gouda**. Wij zorgen dan voor de verzending hiervan.

2. U kunt uw bijdrage overmaken naar **diaconie Herv. Gem. Dussen-Hank op NL82 RABO0118901664 o.v.v. Kerstgroetactie 2020**. De diaconie zorgt dan voor de afdracht.

3. Tot slot kunt u ook een financiële bijdrage leveren zonder iets te verzenden. Uw gift is welkom op **NL26INGB0004132334 o.v.v. Ondersteuning KGA 2020**. Wij besteden uw gift voor de inhoud van de evangelisatielectuur.

Zo kunt u blijk geven, naast gebed, van uw betrokkenheid met de evangelisten in Rusland e.o.

Jeugddienst In de avonddienst van 22 november houden we voor de eerste keer een jeugddienst. Het thema is: "Muziek neemt je mee!" Onze dominee hoopt dit thema uit te werken. Verschillende jongeren zullen hieraan ook hun medewerking verlenen. Wij nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen maar moeten helaas in verband met coronamaatregelen rekening houden met een limiet van 30 personen. We hopen op uw begrip bij het verlenen van voorrang aan onze jongeren. U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van deze dienst door een mailtje te sturen naar jeugddienst@hervormddussen-hank.nl of via de telefoon naar Evy van Ballegooijen: 0640366433. Graag daarin ook aangeven met hoeveel personen u wilt komen. Aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 20 november. Tot de 22^e!

Vrouwenvereniging Debora Op woensdag 25 november komen we weer bij elkaar om 19.45 uur in het Visnet. De Bijbelstudie nr. drie uit het juli/augustusnummer van de Hervormde Vrouw is dan aan de beurt. Het thema is "Even leven, eeuwig loven!" n.a.v. Prediker 3: 1 – 15 en Markus 1: 14 – 18. Willen jullie thuis de Bijbelstudie alvast doorlezen? Iedereen weer van harte welkom en de koffie/thee met lekkers staat dan klaar.

Beste Kompasjongeren Ook in deze tijd van het coronavirus willen we gaan kijken of we een clubavond kunnen houden. Om toch elkaar weer even te zien, bijpraten en toch een stukje Bijbelstudie te doen. We waren gewend om het in het zaaltje in Meeuwen of in het visnet in Dussen te houden. De laatste keer was 5 September 2020 en toen hadden we de opening van de club, waar we gezellig op 1,5 meter afstand een BBQ hebben gehouden.

Maar nu willen we iets anders gaan proberen, namelijk een clubavond via teams, jullie zijn er waarschijnlijk al mee bekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Vrijdag D.V. 20 November om 20:00 uur willen we dat gaan doen. We hopen dat jullie er weer allemaal bij zijn, en dat we een gezellige clubavond kunnen houden. Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Leiding 12 en 15+

Club Baken Afgelopen maandag was het weer gezellig in het visnet! Leuk dat iedereen er weer was. We hebben met elkaar in de bijbel gelezen en nagedacht over 'stilte' en wat voor rol het gebed hierin

kan hebben. Het valt niet altijd mee om even de rust te vinden in deze hectische maatschappij. Zeker niet als de kids weten dat er die avond lootjes getrokken gaan worden voor het Sinterklaasfeest. Nadat we een spelletje gespeeld hebben was het zover: wensenlijstjes maken en lootjes trekken! De volgende clubavond is op 30 november en dan gaan we elkaars surprise en gedicht bewonderen. Tot dan! Groetjes Els en Martine

Club Benjamin Wat was het fijn om jullie weer te zien op de laatste clubavond! Jullie luisterden goed naar het verhaal van Jozef. De broers van Jozef moesten naar Egypte om koren te kopen, maar ze schrokken van de boze onderkoning. De broers herkenden Jozef niet, maar Jozef herkende hen wel. Het verhaal is geëindigd dat Simeon achter moest blijven in Egypte en dat de broers pas terug mochten komen als ze hun jongste broer Benjamin mee zouden brengen.... De dromen van Jozef zijn aan het uitkomen: de korenschoven bogen allemaal voor Jozef.... Of zoals wij in het lied zongen "en dan worden alle dromen, van de koe en de korenaar, en de maan en sterren waar".

Na de pauze deden we het spel "wie is het". Hierbij moesten jullie raden welke broer van Jozef we bedoelden. Heel knap zoals jullie dat deden!

We hopen jullie weer heel graag te zien op woensdag 25 november vanaf 18:00 uur! Dan horen we alweer het laatste verhaal van Jozef! Tot dan! Groetjes van Reinette en Greetje

Verantwoording Ds. Hoogesteger ontving tijdens een bezoek een gift van 10 euro. Hartelijk dank hiervoor!

Kopij Voetius Voor de editie van 26 november 2020 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 23 november 2020 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Tenslotte *Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,*

Ds. J.A. Hoogesteger