

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 15 november 2020

09.30 uur: Ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk a/d IJssel

18.30 uur: Ds. J.P. Lensen, Poederroijen

Zingen voor de dienst vm.: Wk lied 231 vers 1, 2; nm. Wk lied 268 vers 1,4

Collecten 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

Oppas 1. Caroline 2. Marja Reserve: Martine

Kerkauto: Familie v.d. Ree (0416-391404)

Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!

Bij de diensten Komende zondag hoop ik in beide diensten elders te preken en zullen in onze gemeente twee gastpredikanten voorgaan. We wensen u en jouw gezegende diensten.

Zingen in de diensten

Velen van ons zullen de wekelijkse gemeentezang tijdens de diensten erg missen. Daarom is het wel fijn dat een aantal enthousiaste gemeenteleden bereid zijn om tijdens de diensten te zingen.

Het rooster van zangers voor zondag 15/11 ziet er als volgt uit:

's Morgens: Pietje, Joke, Marja en Peter

's Avonds: Jenny, Lammy, Peter en Sander

Enthousiaste zangers uit de gemeente die ook graag mee willen zingen, kunnen zich nog opgeven bij Lammy Hoogesteger: famhoogesteger@kpnmail.nl of 0416-391465

Agenda

17/11: 20.00 uur jong- volwassenkring in Visnet

18/11: 19.30 uur Gebedskring (kerkzaal)

Graag alle bijeenkomsten en activiteiten doorgeven aan agenda@hervormddussen-hank.nl

Omzien naar elkaar Ook al noemen we niet altijd op deze plaats namen, toch bidden en leven wij met velen in ziekte, zorg en verdriet. De één wacht op een uitslag, de ander heeft zorgen in het gezin. Een volgende is mantelzorger en loopt al een poosje op de tenen en weer een ander kent spanning, onzekerheid of draagt een diep verdriet. Weet dit: "Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid." Hebrëen 13:8.

Dinsdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg. Veel mensen in Nederland zijn "mantelzorger". Ook in onze gemeente zijn er verschillende jongeren en ouderen mantelzorger. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een zieke ouder; man/vrouw / buur / kennis. Dat is meer dan eens zwaar werk, zowel lichamelijk als emotioneel. Voor u en jou de onderstaande woorden:

*Jij die voor je naaste moest zorgen,
jouw leven ging niet over rozen.
Al bleef jij met toewijding zorgen,
je had niet voor die taak gekozen.*

*Toch zag jij je werk niet als een plicht,
God had jou die opdracht gegeven.
Naast de lasten die jij had verlicht,
was 't hart vervuld van medeleven.*

*Zorgzaam zonder maar iets te vragen,
droeg jij een glimlach op je gezicht.
Bereid om die ander te dragen,
was je slechts op zijn welzijn gericht.*

Uitreiking draaginsigne VKB Na de dankdagdienst van afgelopen woensdag mocht aan de heer Gerrit Noeverman het draaginsigne in goud uitgereikt worden voor o.a. het dertig jaar de functie van preekregelaar te hebben uitgeoefend. Vanwege corona was deze uitreiking al een aantal malen uitgesteld. Gerrit werd toegesproken door Tony Burghout als voorzitter van het college van kerkrentmeester waarin Gerrit hartelijk bedankt werd voor die lange periode waarin hij dit kerkenwerk heeft mogen doen. Vanwege de anderhalve maatregel werd de onderscheiding door zijn vrouw Corrie opgespeld. Gerrit en Corrie werden toegezongen met het bekende lied "Wat de toekomst brenge moge, Mij geleidt des Heeren hand".

Vacature ambtsdragers In de kerkenraad zijn meerdere vacatures voor ambtsdragers aanwezig. Een situatie die al jaren voortduurt. Toch kunnen we daar niet in berusten. Het is belangrijk dat een kerkenraad de roeping en de taken in Gods gemeente op een goede wijze kunnen uitvoeren en daar zijn voldoende ambtsdragers voor nodig. Daarom opnieuw de oproep aan de belijdende leden om namen in te dienen voor de vacature van ouderling en diaken. U kunt tot 20 november namen indienen bij de scriba, Loswal 4 te Dussen of via scriba@hervormddussen-hank.nl. Vermeld er duidelijk bij of de ingediende naam of namen voor het ambt van diaken of ouderling wordt ingediend en vermeld ook u eigen naam en adres. Gemeente dit is een belangrijke zaak. Wilt u ook in uw gebed de zorgen omtrent de invulling van de vacatures bij de Heere brengen?

Jeugddienst In de avonddienst van 22 november houden we voor de eerste keer een jeugddienst. Het thema is: "Muziek neemt je mee!" Onze dominee hoopt dit thema uit te werken. Verschillende jongeren zullen hieraan ook hun medewerking verlenen. Wij nodigen u van harte uit om deze dienst bij te wonen maar moeten helaas in verband met coronamaatregelen rekening houden met een limiet van 30 personen. We hopen op uw begrip bij het verlenen van voorrang aan onze jongeren. U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van deze dienst door een mailtje te sturen naar jeugddienst@hervormddussen-hank.nl of via de telefoon naar Evy van Ballegooijen: 0640366433. Graag daarin ook aangeven met hoeveel personen u wilt komen. Aanmelden kan uiterlijk tot vrijdag 20 november. Tot de 22^e!

Jongvolwassenkring Dinsdag 17 november (20.00 uur) komen we weer in het Visnet bij elkaar en bespreken we hoofdstuk 2 Door Jezus aangesproken (Mattheus 5:13-16). Alle jongvolwassenen weer van harte welkom!

Beste Kompasjongeren Ook in deze tijd van het coronavirus willen we gaan kijken of we een clubavond kunnen houden. Om toch elkaar weer even te zien, bijpraten en toch een stukje Bijbelstudie te doen. We waren gewend om het in het zaaltje in Meeuwen of in het visnet in Dussen te houden. De laatste keer was 5 September 2020 en toen hadden we de opening van de club, waar we gezellig op 1,5 meter afstand een BBQ hebben gehouden.

Maar nu willen we iets anders gaan proberen, namelijk een clubavond via teams, jullie zijn er waarschijnlijk al mee bekend. Maar dat geldt niet voor iedereen. Vrijdag D.V. 20 November om 20:00 uur willen we dat gaan doen. We hopen dat jullie er weer allemaal bij zijn, en dat we een gezellige clubavond kunnen houden. Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Leiding 12 en 15+

Club Benjamin Fijn dat jullie er weer waren. Het verhaal van Jozef gaat steeds verder en nu hoorden we dat hij op een wonderlijke manier uit de gevangenis werd gehaald. Opeens dacht de schenker aan hem. Jozef was de enige die de dromen van de farao uit kon leggen. Jozef gaf aan dat hij dat niet kon, maar dat de Heere God het hem vertelde. Daarna werd hij in Egypte de onderkoning en zorgde voor de bouw van heel veel schuren om het koren te bewaren. Op deze manier zorgde God voor Jozef en zo wil Hij ook iedere dag voor ons zorgen als wij op Hem vertrouwen! Na de pauze kregen we bij levend ganzenbord allerlei vragen over de Bijbelverhalen van Jozef en we kwamen zelfs ook af en toe in de put! We hopen dat jullie de volgende keer er ook allemaal weer kunnen zijn! Tot dan! Groetjes van ReINETTE en Greetje

Verantwoording De opbrengst van de Najaarszendingscollecte voor de GZB van zondag 1 november bracht in de collectezak € 302,75 op.

De dankdagcollecte die dit jaar bestemd was voor het onderhoud van het voorportaal van onze kerk heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 2920, =

De collecte van afgelopen zondag die bestemd was voor Pioniersplek Rosmalen bracht het bedrag op van € 67,10.

Ouderling Bas van Burgel ontving tijdens huisbezoek een gift van € 40 voor Kerkbeheer en 40 euro voor het pastoriefonds. Ds. Hoogesteger ontving tijdens bezoeken €50 en 2 x €20 voor de kerk en €10 voor de MAF.

Hartelijk dank voor al uw en jouw gaven!

Kopij Voetius Voor de editie van 19 november 2020 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 16 november 2020 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Tenslotte Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. J.A. Hoogesteger

