

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 6 september 2020

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger

18.30 uur: Ds. L. W. de Haan, Genderen

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 454 vers 1 en 5; nm. Wk lied 374 vers 1 en 6

Collecten 1. Diaconie 2. kerkbeheer 3. Pastoriefonds

Oppas 1. Danielle 2. Adrie Reserve: ReINETTE

Kerkauto: Familie Van Roosmalen (0416-391425)

Bij de diensten Zondagmorgen hopen we in de dienst ons voor te bereiden op het vieren van het Heilig Avondmaal. In de kerkenraadsvergadering deze week hopen we met elkaar te bespreken hoe het de vieren van het Heilig Avondmaal in deze coronatijd praktisch zal worden vormgegeven. We hopen u daar in de afkondigingen komende zondag alsook in de Voetius volgende week verder over te berichten. Zondagavond hoopt een van de predikanten uit onze ring voor te gaan. We wensen u en jullie gezegende diensten.

Agenda

9 September 19.45 – 20.00 Censura Morem (consistorie)

20.00 – 21.00 Bezinningsmoment Heilig Avondmaal (Visnet/Kerkzaal)

13 September Bediening Heilig Avondmaal

26 en 27 September Openingsweekend winterwerk/Gemeentedag

28 oktober Gemeenteavond

Omzien naar elkaar:

We leven mee met de familie P. van Ballegooijen (Vlietstraat 5, 4254 AD Sleenwijk) waar afgelopen week een zus en schoonzus overleed. Van harte condoleren we hen met dit verlies en wensen hen Gods nabijheid en troost toe.

Laten we in onze gebeden denken aan die gemeenteleden die worstelen met ziekte, depressie of psychische klachten. Ook voor hen die hen lief zijn en om hen heen staan is dat niet eenvoudig. De Heere geve hen van dag tot dag Zijn ondersteuning. 'Troost allen die in nood en smart, tot U verheffen 't angstig hart'. (Morgenzang: 7)

Bezinningsuur In verband met het Heilig Avondmaal op zondag 13 september is er woensdag 9 september bezinningsuur in het Visnet of (als de groep te groot wordt) in de kerkzaal. We beginnen om 20.00 uur. We willen dan dieper op de betekenis van het Heilig Avondmaal ingaan. Allen van harte welkom.

Censura Morem Er is censura morem op woensdag 9 september van 19.45 – 20.00 in de consistorie.

Contactmiddagen: De middag voor de ouderen onder ons zullen de komende weken helaas nog niet starten. We zoeken nog naar een mogelijkheid om elkaar toch een keer te kunnen ontmoeten.

Opening Winterwerk 2020

Ook dit jaar willen we het winterseizoen beginnen met een Startdag met als thema "Goed te horen". Deze zal D.V. plaatsvinden zaterdag 26 september.

Het leren luisteren naar God en Zijn Woord is bij uitstek aan de orde in de geschiedenis van Samuel bij Eli, in 1 Samuel 3:1-10.

In vers 1 lezen we een onthutsende analyse van die tijd: 'Het woord van de HEERE was schaars in die dagen.' Zelfs iemand als Samuel moest het leren om Gods stem te verstaan. Toen God hem riep, dacht hij dat het de stem van Eli was, want 'het woord van de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard' (vers 7). Tijdens dit weekend staat dit hoofdstuk centraal. Verder organiseren we een fietspuzzeltocht en aan het einde van de middag staan heerlijke frieten en snacks klaar. We hopen op deze manier met elkaar, weliswaar op gepaste afstand, toch een mooie samenkomst te hebben om het winterseizoen te openen.

De uitnodigingen worden deze week bezorgd. Opgeven kan tot uiterlijk 14 september a.s. door de opgavestroom in te leveren bij de uitgang van de kerk of bij Dorothé Roubos, Groot-Zuideveld 73 te Dussen. Op zondag 27 september is de opening van het winterwerk inclusief een preekbespreking en koffiedrinken. We hopen u en jou te mogen begroeten op deze dagen. *Hartelijke groet van de Startdagcommissie.*

Verantwoording. Aan 'gewone' diaconiecollectes bracht u in de maand augustus in de collectezak € 254,05 bijeen. Vorige week kwam via de bank nog eens € 200 aan giften binnen voor de actie noodhulp aan Beiroet. De opbrengst van de zendingsbussen van juli en augustus bracht het mooie bedrag op van € 279,90. Tijdens bezoekwerk ontving ds. J.A Hoogesteger €30. We danken alle gevers en geefsters voor hun gaven.

Citaat Als er veel verborgen omgang met God is, zal uw ziel opbloeien zoals het gras na een regenbui; wanneer er weinig omgang is, staat alles stil, u zult uw ziel nauwelijks in leven kunnen houden. J.C. Ryle (1816-1900)

Kopij Voetius Voor de editie van 10 september 2020 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 7 september 2020 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Tenslotte Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. J.A. Hoogesteger