

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 27 september 2020

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger, *Opening Winterwerk*

18.30 uur: Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 451 vers 1; nm. Wk lied 525 vers 1

Collecten 1. Plaatselijk jeugdwerk 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen

Oppas 1. Martijn 2. Dorothé Reserve: Lowina

Kerkauto: Familie Noeverman (0183-402491).Schroomt u niet om, indien nodig, hier gebruik van te maken!

Bij de diensten Zondagmorgen hopen we met elkaar het nieuwe winterseizoen te openen. In de dienst staan we stil bij de geschiedenis uit 1 Samuel 3 waar de kleine Samuel geroepen wordt. Het thema is *Goed om te horen!* Prachtig en belangrijk om daar als gemeente aan het begin van een nieuw winterseizoen over na te denken. In de avonddienst hoopt een gastvoorganger voor te gaan. We wensen u en jou gezegende diensten.

Agenda

26 en 27 september Openingsweekend winterwerk/Gemeente dag

28 september Eerste clubavond 't Baken

30 september Eerste clubavond Benjamin /Vrouwenvereniging
Kerkenraadvergadering

5/6 oktober Start catechese

7 oktober Gebedskring

28 oktober Gemeenteavond

Graag alle bijeenkomsten en activiteiten doorgeven aan agenda@hervormddussen-hank.nl

Omzien naar elkaar

Huwelijksjubileum Afgelopen maandag 21 september was het een bijzondere dag voor het echtpaar Dijk-van der Kolk (Hoek 14, 4271BJ Dussen). Samen mochten ze gedenken dat ze zestig jaar in de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Veel reden tot dankbaarheid. Het spreekt tegenwoordig niet vanzelf dat je door je jaren heen bij elkaar blijft en voor elkaar blijft gaan. Als je deze mijlpaal mag bereiken besef je hoe bijzonder dat is. Als gemeente feliciteren we hen hartelijk! We wensen hen samen met kinderen en kleinkinderen alle goeds toe met het oog op de toekomst. Hopelijk mogen ze ook in de avond van hun leven daarbij Gods zegen ervaren en aan Zijn hand wandelen.

Gebed voor mantelzorgers- in onze gemeente en op ons dorp zijn er jongeren en ouderen die "mantelzorger" zijn. Dagelijkse zorg dragen voor de directe naaste in het gezin of de familie kan een zware weg zijn. Laten we in deze dingen ook naar elkaar omzien en de liefde van God uitleven door elkaars lasten heel praktisch te dragen. Vraag jezelf af: hoe kan ik vandaag mijn naaste dienen?

Opening Winterwerk 2020 Zin in de *gemeente dag* op zaterdag 26 september? Het belooft een mooie dag te worden Op zondag 27 september staan we in de morgendienst ook stil bij de opening van het winterwerk en zal er aansluitend een preekbespreking gehouden worden. Ook jullie als 18+ willen we bijzonder hiervoor uitnodigen. We hopen u en jou te mogen begroeten op deze dagen.
Hartelijke groet van de Startdagcommissie.

Catechese

De catechese ziet er in het seizoen 2020-2021 als volgt uit:

Groep 1: 12-16 jaar: een gezamenlijke groep uit zowel Dussen als Meeuwen. Periode van oktober tot maart/april, elke dinsdagavond van 19.00 – 19.45 uur in het Visnet/consistorie te Dussen. Jongeren uit Meeuwen kunnen meerijden naar Dussen en worden opgehaald bij het kerkgebouw Meeuwen. Leiding: Ds. W. Stijf. Datum eerste catecheseavond is dinsdag 6 oktober.

Groep 2: 17+: gezamenlijke groep uit zowel Dussen als Meeuwen. Periode van oktober tot maart/april elke maandagavond van 20.00 – 20.45 uur in het zaaltje/consistorie in Meeuwen. Leiding: Ds. J.A. Hoogesteger. Datum eerste catecheseavond is maandag 5 oktober. Jongeren uit Dussen kunnen meerijden naar Meeuwen en worden opgehaald bij het kerkgebouw Dussen. Gezamenlijke doorgroeigroep/belijdenisgroep Dussen/Meeuwen. Hiervoor kunnen jongeren zich aanmelden bij ds. W. Stijf (073-6909264) of Ds. J.A. Hoogesteger([0416-391465](tel:0416-391465) of via: dominee@dussen-hank.nl)

We hopen alle jongeren te ontmoeten!!

Vrouwenvereniging Debora

Het ligt in de bedoeling om op 30 september te starten met de verenigingsavonden. Deze week hoop ik de uitnodigingen rond te kunnen brengen. De avonden zullen anders verlopen dan we gewend zijn. We houden de RIVM regels aan en dat betekent afstand houden.

Op donderdag 24 september zal de Bondsdag gehouden worden. Ook dat wordt dit jaar een digitale ontmoeting en geen lijfelijke. Het lijkt me goed om de eerste avond daar iets van te laten zien via de beamer. Ik hoop dan ook van harte dat iedereen aanwezig kan en wil zijn en ook nog nieuwe leden meeneemt. We hebben het in deze tijd hard nodig om elkaar weer te ontmoeten en met Gods Woord bezig te zijn. We starten om 19.45 uur met koffie en wat lekkers in het Visnet en sluiten de avond af om 21.30 uur. Hartelijk welkom namens uw presidente Corrie Noeverman.

Club Benjamin Ha jongens en meisjes, zit jij in groep 3, 4 of 5 van de basisschool? Dan ben je volgende week woensdag 30 september van harte welkom op club Benjamin!

We vertellen een verhaal uit de Bijbel, we zingen, we doen spelletjes en we maken leuke knutsels. De avond begint om 18:00 uur en is om 19:30 uur afgelopen. De ene keer is de club in "Het Visnet" en de nadere keer in het zaaltje van de Hervormde kerk in Meeuwen. De clubleiding zorgt ervoor dat je op de juiste plaats komt. Na afloop van de clubavond wordt je door de clubleiding thuisgebracht. De kosten voor onze club zijn 7,50 euro voor het hele seizoen.

De clubavonden zijn op 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december.

Je kunt dit alles ook nog rustig nalezen op de brief die op school is uitgedeeld!

Groetjes en graag tot ziens! *Reinette en Greetje*

Club 't Baken Nog een paar weken en dan is het zover! Eindelijk gaat club 't Baken weer beginnen! Natuurlijk hopen we dat ook jij er dit jaar (weer) bij zult zijn! Er staan ons weer gezellige avonden te wachten, vol met verhalen, spelletjes en knutselen. Wij hebben er zin in, jij ook?! Je bent van harte welkom als je in groep 6, 7 of 8 van de basisschool zit. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! De eerste avond is op maandag 28 september. Je bent om 18:30 uur welkom in het Visnet. Noteer je ook vast de volgende avonden in je agenda? 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 30 november (Sinterklaasviering), 14 december. Tot dan!! *Groetjes, Els en Martine*

Gesprekskring Hoewel het nog wel een paar weken duurt voordat we met de gesprekskring willen starten, volgt hier vast de eerste datum: 13 oktober in het Visnet. We willen aansluiten bij ons nieuwe jaarthema *Goed om te horen*. Het lezen van de Bijbel als het Woord van God speelt daarin een belangrijke rol. Dit willen we in de gesprekskring doen met woorden uit de Bergrede aan de hand van het Bijbelboekje *Wie mijn woorden hoort* (auteur: Nelly van Kampen- Boot)

Jongvolwassenkring Vanwege de coronamaatregelen kunnen we op dit moment helaas niet zoals andere jaren bij elkaar thuiskomen. Binnenkort horen jullie meer.

Spaarkerkje In de kerkenraadsvergadering van 4 september j.l. is besloten om komend winterseizoen in het kerkje te gaan sparen voor de MAF (Mission Aviation Fellowship) Nederland. Deze vliegtuigmaatschappij die geen winstoogmerk heeft, vliegt met zo'n 130 vliegtuigen voor ruim 1000 (hulp)organisaties en kerken in meer dan 30 van de armste landen ter wereld. Door MAF worden mensen in veelal geïsoleerde gebieden bereikt met o.a. medische hulp, noodhulp en het Evangelie. Medewerkers van MAF dragen zelf de kosten van de opleiding en de uitzending. Zij ontvangen geen salaris, maar slechts een financiële vergoeding. Het kerkje zal daarom met name bestemd zijn voor het naar Papoea uitgezonden pilotengezin Jonkers-Gelderblom (broer en schoonzus van ons predikantengezin) en het pilotengezin De With-Roubos (zwager en zus van Niels Roubos) dat wegens omstandigheden tijdelijk in Nederland verblijft. Spaart u, spaar jij mee?

GZB-dagboek "Een handvol koren" 2021 Aanstaaende zaterdag met de startdag liggen de intekenlijsten voor het dagboekje van de GZB weer klaar. Daarbij zal ook een inkijk exemplaar liggen. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen intekenen op de lijst.

Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. De kosten zijn € 12,50 en daarvan komt € 8,- ten goede aan het werk van de GZB. Telefonisch bestellen kan ook bij Corrie Noeverman 0183 402491.

Verantwoording. Ds. Hoogesteger ontving een gift van €50 en een gift van €100 tijdens een bezoek. Hartelijk dank voor alle giften!

Kopij Voetius Voor de editie van 1 oktober 2020 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 28 september 2020 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormddussen-hank.nl

Tenslotte Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. J.A. Hoogesteger