

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 13 september 2020

09.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger, *Viering Heilig Avondmaal*

18.30 uur: Ds. J.A. Hoogesteger, *Dankzegging Heilig Avondmaal*

Zingen voor de dienst vm. Wk lied 328 vers 1,2; nm. Wk lied 440 vers 1,3

Collecten 1. Voor elkaar vakantieweken 2. Kerkbeheer 3. Eredienst

Toelichting bij de diaconiecollecte: De diaconiecollecte van a.s. zondag is bestemd voor de 'Voor elkaar vakantieweken'. Deze vakantieweken met een christelijke identiteit gaan uit van de Hervormde Vrouwenbond en zijn bedoeld voor mensen met een handicap, beperking en alleen gaanden. Tijdens deze weken wordt toegewijde zorg en begeleiding geboden. In uw vrijgevigheid aanbevolen.

Oppas 1. Cees 2. Caroline 3. Marja

Kerkauto: Familie v.d. Ree 0416-391404. Schroomt u niet om, indien nodig hier gebruik van te maken!

Bij de diensten Zondag is er in de morgendienst zichtbare evangelieverkondiging! Jezus Christus gaf Zijn vlees en bloed "voor het leven van de wereld". We luisteren naar het Woord van God naar woorden van verzoening uit 1 Johannes 2:1-2. In de avond willen we in een dankzegging de Heere God danken voor Zijn onbegrijpelijke trouw en goedheid. Wij bidden om diensten voor de eer van de Heer en tot opbouw van Zijn gemeente.

Viering Heilig Avondmaal Zoals we dat gewend zijn zal er een tafelviering zijn. U zult begrijpen dat we het Avondmaal deze keer niet vieren met gezamenlijke bekers, maar met allemaal kleine bekertjes en de 1,5 metermaatregel en het desinfecteren van de handen zal ook aan de tafel in acht genomen worden. Om meer plaatsen te creëren wordt er een extra bankenrij toegevoegd aan de tafel, uiteraard op anderhalve meter afstand. De diakenen zullen rondgaan met de cupjes en de borden met brood. We hopen en bidden met elkaar om een gezegende avondmaalsviering.

Agenda

13 September Bediening Heilig Avondmaal

26 en 27 September Openingsweekend winterwerk/Gemeente dag

28 oktober Gemeenteavond

Omzien naar elkaar: Marja Spiering moet voor een medicijnonderzoek de komende week een aantal dagen in het LUMC te Leiden verblijven. We wensen haar en allen die bij haar horen Gods nabijheid toe en bidden om positieve resultaten van het onderzoek.

We leven mee met die gemeenteleden die familieleden hebben die ernstig ziek zijn. We denken ook aan de ouderen van de gemeente. Vaak dragen zij de nodige zorgen met zich mee. De krachten worden minder en ze worden gedwongen om steeds vaker een streep door hun plannen te zetten en hun wereld wordt kleiner. We bidden dat het licht van God hen mag bestralen zodat er licht en

uitzicht is in de avond van het leven is. In Psalm 97: 11 staat een mooie belofte: "Licht is gezaaid voor de rechtvaardige en blijdschap voor de oprechten van hart."

Vanuit de kerkenraad Over enkele weken ontvangt u (tegelijk met de solidariteitskas) een verkort financieel overzicht van de diaconie, zendingscommissie en kerkbeheer. Wij bieden u echter nu al de gelegenheid de jaarrekeningen van beide colleges in te zien. Als u de financiële stukken wilt doornemen, kunt u hiervoor in de week van 21 t/m 26 september een afspraak maken met diaken van de Ree (0416-391404) en/of ouderling-kerkrentmeester Spiering (0416-391841).

Opening Winterwerk 2020

Zin in de *gemeente dag* op zaterdag 26 september? Opgeven kan nog tot **uiterlijk 14 september a.s.** door de opgavestroom in te leveren bij de uitgang van de kerk of bij Dorothé Roubos, Groot-Zuideveld 73 te Dussen. Op zondag 27 september is de opening van het winterwerk inclusief een preekbespreking. We hopen u en jou te mogen begroeten op deze dagen. *Hartelijke groet van de Startdagcommissie.*

Verantwoording. Ds. Hoogesteger ontving een gift van €20 tijdens een bezoek.

Voor u gelezen Het avondmaal is niet altijd even eerbiedig gevierd in de loop der tijd. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, 1 Korintiërs 11:17-34 lezen we zelfs al dat er misbruik werd gemaakt van de viering. In die tijd werd het avondmaal nog gevierd na een werkelijke maaltijd: een 'Agape-maal', een liefdesmaaltijd. Je kunt daarover ook lezen in Handelingen 2:46. Men brak het brood aan huis en gebruikte de maaltijden met blijdschap. De rijken namen voedsel voor de armen mee en zo deelde men de overvloed. Maar in de gemeente van Korinthe liep dat al gauw uit de hand. De rijken aten alles op en de armen hadden het toekijken. Het werd een dronkemansbende! Geen wonder dat de apostel daar een stokje voor steekt en de gemeente erop wijst dat men zo op een onwaardige wijze het avondmaal viert, zichzelf tot een oordeel! Helaas is dat woord in de kerk later totaal misverstaan. Men heeft gedacht dat Paulus bedoelde dat je het avondmaal 'waardig' moet zijn. Zodoende vind je soms zeer meelevende kerkgangers en overtuigde christenmensen die toch het avondmaal niet meevieren, omdat ze van mening zijn dat ze niet waardig zijn om brood en wijn uit Christus' hand te ontvangen. Dat is, dunkt me, een jammerlijk misverstand! Het avondmaal is immers juist voor hen die het niet waard zijn en dat willen weten ook. Jezus is niet gekomen voor 'rechtvaardigen', maar voor zondaars. Brood en wijn zijn juist de tekenen van zijn genade, van zijn vergevende barmhartigheid! Wanneer Paulus spreekt over 'onwaardig eten en drinken', dan bedoelt hij daar niet mee dat je pas avondmaal mag vieren als je voldoet aan een bepaalde geestelijke graadmeter. Hij wil met zijn opmerking alleen bereiken dat het avondmaal eerbiedig wordt gevierd en niet verwordt tot een bandeloze bende (In: André F. Troost, Als ik op zondag wakker word).

Kopij Voetius Voor de editie van 17 september 2020 kunt u of jij de kopij aanleveren tot maandagmorgen 14 september 2020 om 12.00 via het mailadres: voetius@hervormdussen-hank.nl

Tenslotte Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie,

Ds. J.A. Hoogesteger

