

Voor alle data geldt: Deo Volente

Diensten zondag 28 juli

09.30 uur: ds. J.J. Verhaar, Krimpen a/d IJssel

18.30 uur: ds. G.D. Hoff, Rhenen

Zingen voor de dienst vm Wk lied 432 : 1 en 2; nm Wk lied 445 : 1 en 3

Collecte 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas Peet van Wijk en Martijn Treffers; reserve Els van Burgel

Kerkauto Familie Van Roosmalen (0416-391425)

Diensten zondag 4 augustus

09.30 uur: ds. K. Groenendijk, Bruchem

18.30 uur: dhr. W. Meerkerk, Sliedrecht

Zingen voor de dienst vm Wk lied 438 : 1, 2 en 3; nm Wk lied 447 : 1 en 3

Collecte 1. Open Doors 2. Kerkbeheer 3. Onderhoud gebouwen

Oppas Dorothe Roubos en Daniëlle Treffers; reserve Lowina Verdoorn

Kerkauto Familie Van der Ree (0416-391404)

Diensten zondag 11 augustus

09.30 uur: ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

18.30 uur: nog niet bekend

Zingen voor de dienst vm Wk lied 439 : 1, 3 en 4; nm Wk lied 451 : 1 en 3

Collecte 1. Diaconie 2. Kerkbeheer 3. Pastoriefonds

Oppas Reinette Verveer en Adrie Stuij; reserve Cees Stuij

Kerkauto Familie Van Wijk (0416-392121)

Diaconiecollecte Zondag 4 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor Open Doors. Deze stichting steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Uitje contactmiddag Het programma voor het uitje is rond. Dinsdagmiddag 10 september gaan we varen op de Vecht en aansluitend is er een diner. U wordt om 12.00 uur in het Visnet verwacht en we hopen rond 19.45 uur weer terug in Dussen te zijn. Het belooft een mooie reis te worden! Reserveert u alvast de datum? Binnenkort ontvangt u de persoonlijke uitnodiging.

Namens de contactmiddagencommissie, Ina de Rooij

Rondom Pastoraat *Ons gemeentelid mevrouw Maaïke Scheurwater-Kraaijveld uit Almkerk is op 78 jarige leeftijd in de vroege morgen van donderdag 4 juli geheel onverwacht in haar slaap overleden. De laatste maanden was ze ziek en moest ze kuren ondergaan. In haar ziek zijn vertrouwde ze op haar Heere en Heiland. De kuren sloegen aan en ze ging zich gaandeweg steeds beter voelen, ze zag de toekomst positief tegemoet. Er stonden haar nog vier kuren te wachten, maar ze begon alweer plannetjes te maken om samen met haar dochter, schoonzoon en kleindochters dingen te gaan ondernemen. Ze voelde zich zo goed dat ze zondag 23 juni zelfs weer in de kerk kon zijn. Haar plotselinge overlijden is dan ook een enorme schok voor Ine en Dick, Naomi en Tabitha, maar ook voor ons als gemeente. Dinsdagmiddag 9 juli was er in onze kerk een dankdienst voor haar leven. Willem Meerkerk, onze kerkelijk werker, leidde de dienst waarin Psalm 121 "Vanwaar komt mijn hulp?" centraal stond. Aansluitend werd zij in familiekring op de begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg in Almkerk begraven. Boven de rouwkaart stond: "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand". Die leidende hand en de hulp en nabijheid van Psalm 121, bidden we Ine en Dick, Naomi en Tabitha en de verdere familie toe voor de toekomst.

*Ina de Rooij (Sovakhuis) was erg dankbaar dat ze, na een verblijf van 3 weken in het ziekenhuis, thuis mocht komen. Het was dan ook schrikken en een grote teleurstelling toen ze kort daarna in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juli opnieuw moest worden opgenomen. Ina verblijft nog steeds in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Er wordt nu een plekje voor haar gezocht waar ze kan revalideren. We bidden of de Heere Ina nieuwe kracht en herstel wil geven.

*De heer Verbeek is vorige week begonnen met de bestralingen. Hij heeft inmiddels een aantal behandelingen ondergaan. Ons gebed is dat deze behandelingen hem tot zegen mogen zijn.

*Via de HVD bereikte ons vorige week het bericht dat de 95 jarige mevrouw Versluijs-van Dongen uit Hank door een val haar heup heeft gebroken. Ze verblijft al enige weken in verpleeghuis Het Gasthuis in Gorinchem. We bidden of God haar nabij wil zijn in deze moeitevolle omstandigheden.

*Naast bovenstaande genoemde rouwdragenden en zieken zijn er ook niet genoemde gemeenteleden en gemeenteleden waarvan we het soms niet eens weten, die lijden vanwege zorgen, verdriet, eenzaamheid, ouderdom en ziekte, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch. Mag onderstaand gedicht allen, die door welke oorzaak dan ook 'vermoeid en belast' zijn, tot steun zijn:

*Al lijkt de toekomst nog zo zwaar,
ik houd het Godd'lijk Woord voor wáár:
"Mijn tijden zijn in Uwe Hand",
alleen in dát Woord houd ik stand.*

*Al zie ik zelf geen uitkomst meer,
zodat ik levenskracht ontbeer,
tóch blijf ik op Uw bijstand bouwen,
me aan Uw leiding toevertrouwen.*

*O God, die alle dingen weet,
die in Uw zorg geen mus vergeet;
sterk mij met Goddelijke kracht,
blijf mij nabij in 's levensnacht!*

Joke van Sliedregt

Terugkomdienst Vier weken geleden zijn we aangekomen in Nederland en begonnen met settelen in Bodegraven. Tijmen ging naar groep 6 en Yaél naar groep 5 van de Beatrixschool. Hun klassen waren gelijk vertrouwd omdat ze tijdens eerdere verlofperiodes hier ook naar school gingen. Gideon ging voor het eerst naar groep 1. Dat was wel even spannend, maar hij ging elke dag met plezier naar school. Julian en Ezra doen het goed, al moeten zij hun weg vinden tussen de verhuisdozen en de rommel van het klussen. Zondag 21 juli was onze 'terugkomdienst' in Katwijk. Zes jaar geleden was er hier de uitzenddienst en nu dus de terugkomdienst. Onze Ezra werd in deze dienst gedoopt. De tekst die hij meekreeg bij zijn doop was dezelfde tekst als die op Miriams geboortekaartje stond: "Dien de Heere met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat de Heere God is; Hij heeft ons gemaakt - en niet wij - Zijn volk en de schapen van Zijn weide". De vele handen die we geschud hebben in Katwijk waren hartverwarmend. We willen jullie bedanken voor de betrokkenheid in de afgelopen periode. Hartelijke groeten, Gerdien en Maarten

Verantwoording *Wegens een abuis is in de vorige Voetius niet vermeld dat de HVD via Mijntje de Vor in juni een gift ontving van € 10. Bij deze! *De opbrengst van de diaconiecollecte van zondag 16 juni die bestemd was voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond bedroeg € 102,65. *De opbrengsten van de collectes voor kerkbeheer in de afgelopen periode zijn als volgt: In april gewone collectes € 302,55, bijzondere collectes €

331,70, driemaandelijke collecte € 354,05; in mei gewone collectes € 407,90, bijzondere collectes € 439,45; in juni gewone collectes € 251,35, bijzondere collectes € 280,30 en de driemaandelijke collecte die bestemd was voor het opknappen van de pastorie € 452,35. *In juni was de opbrengst van de gewone diaconiecollectes € 158,42. *Vanwege een vergissing werd er zondag 14 juli gecollecteerd voor de IZB (deze collecte stond gepland voor zondag 21 juli), de opbrengst was € 98,20. Ter compensatie vult de diaconie dit bedrag aan tot € 150. *Ouderling Bas van Burgel ontving tijdens een bezoek een gift van € 60 voor de kerk. De HVD ontving via Annie Lankhaar twee maal een gift van € 10. Hartelijk dank voor al uw financiële bijdragen.

Om over na te denken Ons geloof wankelt wel eens, maar Gods trouw nooit!

Tenslotte Een hartelijke groet van uw kerkenraad,

i.o. Janny de Kok-Sanner